

Gamla Prästhyttan

samt

Finntorpet

Fyrnäset

Lövön

Fyra byar i den sydöstra delen av
Grangärde socken

av

Kjell Vadfors

Innehållsförteckning.

Förord	2
Innerhållsförteckning	3

Gamla Prästhyttan

Inledande historik	4
Masugnen	5
Släktregister	7
Inspektorer	8
Arbetsfolk, arrendatorer	9

Gamla och Nya Finntorpet

Kort historik	18
Lars Matts	18
Per Staffans	19
Erik Anderssons	20
Lövö Anders Janssons	20
Släktregister	21
Lars Matts	21
Per Staffans	21
Erik Anderssons	23
Lövö Anders Janssons	23
Övriga familjer	24
Nya Finntorpet – Bergalid	26

<u>Fyrnäset</u>	27
Släktregister	30

<u>Lövön</u>	33
Samuels	34
Wigerts	34
Släktregister	35
Erik Ers	35
Wigerts	36
Öriga boende	37
Domboksutdrag	39
Ludvika Bruksarkiv	40
Karta	43

Förord.

Under arbetet med skriften om Stensbo, vilken färdigställdes 2018, upptäckte jag att det fanns många samband mellan nämnda by och Gamla Prästhyttan, Finntorpet, Fyrnäset samt Lövön. Det kan därför anses befogat att närmare redogöra för de fyra sistnämnda byarnas historia.

I likhet med Stensbo kom även Gamla Prästhyttan, Finntorpet och Lövön redan under 1700-talets första hälft att tillhöra så kallade ståndspersoner medan däremot Fyrnäset synes ha undgått ödet att förlora sin självständighet.

Prästhyttan fick sitt namn efter det att prästen i Grangärde anlagt en hytta på platsen under 1640-talet. Området skall tidigare hetat Vimmelbäcken. Finntorpet, Fyrnäset och Lövön är av betydligt nyare datum då det här rör sig om senare delen av 1700-talet och 1800-talet.

Finntorpet, som utgör en avstyckning från Prästhyttan, har sannolikt fått sitt namn efter den förste nybyggaren Anders Pålsson Finne, som kom hit under 1630-talet. Han tvingades dock att överge sitt nybygge under tidigt 1650-tal och platsen kom sedan att ligga öde under många år ända intill dess att Lars Mattson slog sig ner här.

Utredningen har försvårats av det stora antalet in- och utflyttningar. Det finns familjer som vistats kortare tidsperioder i exempelvis både Gamla Prästhyttan, Stensbo, Finntorpet och Lövön. Det förekom även många in- och utflyttningar till och från andra orter vilket avsevärt försvårat arbetet.

Källförteckning:

Grangärde Kyrkoarkiv:

Husförhörslängder 1670 – 1889

Församlingsböcker 1890 – 1944

Födelse- och dopböcker fr.o.m. 1628

Lysnings- och vigselböcker fr.o.m. 1628

Död- och begravningsböcker fr.o.m. 1628

Domböcker, Grangärde Häradsrätt

Register över Ludvika Bruksarkiv

Grangärde i april 2019.

Kjell Vadfors.

Gamla Prästhyttan.

Kortfattad historik.

Gamla Prästhyttan ligger cirka två kilometer sydsydost om Stensbo, omkring 500 meter från sjön Väsman och i en sluttning ner mot sjön. Hela området, som även innefattar Finntorpet, ligger nära gränsen mot nuvarande Ludvika församling och gränsar i söder mot Norrvik.

Enligt en notis i Ludvika Bruksarkivs register skall området ursprungligen hetat **Vimmerbäcken**, uppenbarligen efter bäcken som rinner genom området och som utmynnar i Väsman. Ett senare namn förefaller ha varit **Prästbodan**, ett namn som antyder att prästen hade en fäbod på platsen. Tilläggas kan att kyrkoherden i Grangärde, Folkernius, var den som tog initiativet till att anlägga en hytta vid Vimmerbäcken, varvid ortnamnet **Prästhyttan** uppkom.

Den förste bofaste invånaren i Prästhyttan förefaller att ha varit bergsmannen **Olof Persson**, född 1602 i Stora Skedvi och gift med **Ingrid Persdotter**, född 1616 i Kopparberg och dotter till kyrkoherden Petrus Folkernius. Familjen synes ha flyttat från Prästgården till Prästhyttan omkring år 1645. Redan på 1630-talet fanns det dock en vid namn **Anders Påfvelsson** Finne noterad på Prästbodan, vilken sannolikt gett upphov till ortnamnet Finntorpet. Se vidare under Finntorpet.

Olof Persson avlöstes av sonen **Per Olsson Ryttare**, född 1638 i Prästgården och gift med år 1659 med **Margta Persdotter**, född 1640 i Kyrkbyn. Familjen försvinner dock från Prästhyttan någon gång under tidigt 1690-tal och deras vidare öde är okänt. De avlöstes av en broder till Per Olsson vid namn **Erik Olsson**, född 1652 i Prästhyttan och gift med Kerstin **Eriksdotter**, född 1644 i Linde socken. Även de flyttar härigrån under sent 1690-tal och återfinns därefter i Gonäs.

Flera olika familjer noteras som boende i Prästhyttan, men ingendera synes ha ägt någon tidigare anknytning till byn. I fortsättningen finns ett antal inspektorer noterade som boende i Prästhyttan under kortare eller längre perioder. Deras uppgift var att tillvarata ägarnas intressen och att ansvara för driften av masugnen. Ingen av ägarna var bosatt i Prästhyttan. Bland ägarna under förra hälften av 1700-talet finner man två mycket kända personer, nämligen biskopen **Jesper Svedberg** och dennes son **Emanuel Swedenborg**.

Befolkningen i Prästhyttan har till största delen utgjorts av arbetsfolk i form av hyttarbetare, kolare, dagkartar och landbönder (arrendatorer). Man kan notera ett stort antal in- och utflyttningar till byn, och många av familjerna kom från andra byar inom Grangärde och även från andra socknar. Prästhyttan har aldrig varit någon större by, utan här fanns enbart fyra till fem, familjer, vilka kom att vistas här under kortare eller längre perioder. Prästhyttan har än idag fastboende.

Masugnen.

Masugnen uppfördes år 1640 av kyrkoherden **Petrus Erici Folkernius**, född 1570 i Grytnäs, samt **Olof Stenson**, född omkring 1575 i Stensbo. Efter Folkernius död år 1648 gick hans änka **Ingrid Persdotter**, född 1574 i Hedemora in som ägare tillsammans med mågen **Olof Persson**, född 1602 i Stora Skedvi och dennes hustru Ingrid Persdotter, född 1616 i Stora Kopparberg. Även Olof **Olsson**, född 1617 i Stensbo och son till Olof Stensson finns med som delägare av hyttan. Uppgiften att hyttan uppfördes 1640 kan vara felaktig eftersom flera bergmästarrelationer att det var Herr Peders änka som byggde hyttan. Herr Peder avled nämligen först år 1648.

Prästhyttan var bergsmanshytta en bit in på 1700-talet och de flesta de-ägarna synes ha varit ättlingar till Folkernius och Olof Stensson. Hyttandelarna kom därefter att förvärfvas av så kallade ståndspersoner, d.v.s. adelsmän eller borgare. Den andel som ägdes av Folkernius ättlingar förvärvades under slutet av 1600-talet av baronen **Duwall**, vilken i sin tur överlät äganderätten till landhövdingen **Johan Norlind**. Efter dennes död på 1720-talet blev hans änka **Sara Bergia** ägare av andelen. Hon gifte om sig med Jesper Svedberg vilken nu tillsammans med sonen Emanuel Swedenborg blev ägare av Prästhyttan. Även den andel som ägdes av Stensbosläkten hade nu gått förlorad.

Jesper Svedberg, född 1635, var kyrkoman, skald, professor i Uppsala och slutligen biskop i Skara. Han var känd för att ha utarbetat en enhetlig psalmbok. Så sent som i 1986 års psalmbok ingår flera av Jesper Svedbergs psalmer. Han avled år 1735 och sonen Emanuel Swedenborg synes ha blivit ensam ägare av faderns andel i Prästhyttan.

Emanuel Swedenborg, född 1699, var på sin tid en mycket känd person som naturforskare, filosof, och teolog. Han var mycket mångkunnig och ägnade sig bland annat åt fysik, astronomi, geologi, biologi och psykologi. Han var även känd som mystiker och ägnade sig bland annat åt klärvoajans och telepati. Han sades också ha kontakter med andevärlden. Emanuel Swedenborg vistades en tid i London, där han blev bekant med den världsberömde fysikern Isac Newton. Även vid tidpunkten för sin död var han bosatt i London, där han även begravdes.

Varken Jesper Svedberg eller Emanuel Swedenborg var bosatta i Prästhyttan, men man kan nog förutsätta att de besökt platsen. Driften vid hyttan sköttes av inspektorer. År 1728 lät Swedenborg genom sitt ombud åtala kyrkoherden Johan Fahlander för att denne utan hans vetskap och tillstånd låtit Stensboborna fälla träd på Prästhyttans skog (se vidare bilaga med utdrag ur domböckerna). Det är obekant hur länge Emanuel Swedenborg behöll Prästhyttan. Det enda vi vet är att år 1773 förvärvades Prästhyttan av baron **Cedercreutz** vid Ludvika bruk. Han avled år 1796 och år 1807 står patron **Reuterskiöld**, även han vid Ludvika Bruk, noterad som ägare.

Någon hammarsmedja har aldrig funnits vid Prästhyttan. Till en början fick bergsmännen sitt järn utsmitt vid Sunnansjö smedja medan senare ägaren utnyttjade smedjan i Marnäs. Jag återger här nedan avskrifter ur ett par så kallade bergmästarrelationer.

Bergmästarrelation år 1694: Prästhyttan: År år 1640 uppbyggd av Kyrkoherden Herr Peders änka och en bergsman Olof i Stensbo, och är sedan brukad av salig Härads hövding Norlind som intet blåst mera än vartannat år. Har mycket god skog men liten vattudräkt, går med överfall av vatten som sankas allenast ur mossar till Svarttjärnen. Har intet åkerland. ont efter att malm, som tages i Bastberget, Idviksberget och Håksberget, Östra Nyberget och Saxberget. Har n:o 4 till märke, giver 15 à 16 skeppund i tionde och år taxerad för 15 lispund. Uppgiften att hyttan uppfördes år 1640 kan ifrågasättas eftersom man i ovanstående och även i efterföljande bergmästarrelation anger att den uppfördes av Petrus Folkernius änka. Herr Peder avled nämligen först 1648. Även uppgiften om Svarttjärn som vattentäkt är felaktig och att det istället rör sig om Långtjärn.

Bergmästarrelation 1711. Prästhyttan. År 1640 efter angivande uppsatt av Kyrkoherden Herr Pers änka och en bergsman i Stensbo. Framlidne Härads hövdingen Johan Norlind henne kommit att köpa av bergsmän, som före där varit ägare. Innehaves nu av Biskopen, Herr Doktor Jesper Svedberg. År belägen på Prästhytte ägor. Vattnet kommer från små tjärnar och mossar som uppdämmas, drives med bröstfall. År igång 8 à 9 veckor, märket är N:o 4. Skattar 15 lispund om dygnet, järnet föres till Marnäs hammar och uppsmides. Haver egen hemmansskog som är vacker och till växten mogen. Tillverkningen nått 400 à 500 skeppund. Brukas allenast vart annat år. Malmen tages från Grängesberget och Idviksberget samt Källgruvan.

Vattentillgången var viktig emedan blästerluften som tillfördes hyttpipan kom från bälgar som drevs av vattenhjul. I bergmästarrelationen från 1694 nämns att vattenhjulet gick med överfall, medan det i relationen från 1711 talas om bröstfall. Vid överfall tillfördes vattnet ovanifrån, medan det vid bröstfall tillfördes mitt på hjulet. Vilken metod man använde sig av var beroende fallhöjden. Vad beträffar Prästhyttan använde man sig av vattnet i Vimmelbäcken, (senare benämnd Vindelbäcken). Bäckens kom ifrån Långtjärn och passerade därefter flera mindre tjärnar, vilka alla var uppdämda för att magasinera vattnet. Man kan här notera Finndammen, Mellandammen och Hemdammen. Enligt en notis i Ludvika Bruks arkiv fanns det år 1823 nio dammar. Bäckens fick även ett tillskott från Stora Prästtjärnen, söder om det vidsträckta Stensboberget.

Hyttan kom att drivas av **Ludvika Bruksägare** under lång tid fram till år 1829 då brukspatron **Anders Wetterdahl** lät flytta hyttan till en plats i närheten av Skattlösberget, vilken nu kom att benämnas Nya Prästhyttan eller Vännebo. Den gamla platsen kom hädanefter att kallas för Gamla Prästhyttan och endast bestå av arrendeboställen och kolargårdar under Ludvika Bruk. Orsaken till flytten skall ha varit den att man ville komma närmare Brukets stora rekognitionsskog i Finnmarken.

Enligt vad som berättas skall en bidragande orsak till flytten ha varit den att masugnen slocknade under pågående blåsning, detta på grund av att den som hade tillsynen över blåsningen blivit utan tobak och begett sig till affären i Kyrkbyn för att inhandla tobak. I och med att masugnen slocknade bildades en massiv propp av järn och slagg i masugnspipan.

Det skulle ha inneburit en besvärlig procedur att åter få hyttan i drivbart skick eftersom man då skulle behöva riva hela masugnspipan och även själva hyttbyggnaden som omgav den. Vad som hände den försumlige hyttvakten är obekant, men man kan nog förutsätta att efterräkningarna blev kännbara. Folkhumorn skall ha döpt den förolyckade hyttan till "Tobakslösa". Det har inte varit möjligt att bekräfta sanningshalten i den här anekdoten. Den är i varje fall inte omnämnd i registret till Ludvika Bruks arkiv.

Släktregister.

Bergsmannen och bergsfogden

Olof Persson, f. 1602 i Klingersbo, Stora Skedvi, gift 1/1 1637, död 26/3 1685.

Hustru: Ingrid Persdotter, f. 27/6 1661 i Stora Kopparberg, till Gonäs.

Barn: Per, f. 12/8 1638 i Grangärde Prästgård, se nedan

Olof, f. 29/3 1640 ibm

Anders, f. ca 1642 ibm

Lisbet, f. 1/9 1647 IBM, död 1/12 1661

Anna, f. 10/11 1651 u Prästhyttan

Erik, f. 22/11 1652 ibm, se nedan

Bergsmannen

Per Olsson Ryttare, f. 12/8 1638 i Prästgården, gift 20/2 1659

Hustru: Margta Persdotter, f. 16/1 1640 i Kyrkbyn

Barn: Elisabet, f. 29/9 1662 i Prästhyttan, död 15/2 1663

Ingrid, f. 5/2 1664 ibm gm Erik Persson i Västansjö

Karin, f. 21/10 1666 ibm

Anna, f. 22/3 1668 ibm död 16/5 1672

Olof, f. 20/12 1671 ibm, död 15/5 1672

Johan, f. 31/3 1673 i Länsmansgården, död 2/9 1673

Peder, f. 14/8 1674 ibm

Elisbet, f. 12/4 1677 i Kyrkbyn

Anm. Margta Persdotter, född 1640, var dotter till Per Ersson Skinnare och Karin Persdotter, den sistnämnda av prästsläkt. Familjen lämnade Prästhyttan omkring år 1672 för att flytta till Prästgården. De försvinner senare därifrån till okänd ort och deras vidare öde är okänt. De avlöses vid Prästhyttan av Per Olssons broder, Erik Olsson.

Bergsmannen

Erik Olsson, f. 22/11 1652 i Prästhyttan, gift 2/12 1683

Hustru: Elisabet Nilsson, f. 13/5 1763 i Gonäs

Barn: Margreta, f. 10/7 1784 i Prästhyttan död 7/9 1684

Elisabet, f. 13/7 1686 i Gonäs, död 19/3 1687

Anm. Elisabet Nilsson avled i Gonäs den 23/7 1686 i samband med dotterns födelse. Erik Olsson gifte om sig 1688 med Kerstin Ersdotter, född 1644 i Yxbyn i Linde och flyttade till Råfvåla. Per och Erik Olsson synes ha avyttrat sina intressen i Prästhyttan till baronen Duwall på 1680-talet Platsen kom hädanefter att bebos av inspektorer och arbetsfolk vid hyttan

Inspektorer vid Prästhyttan.

Inspektor

Johan Stöök, f. 10/11 1664 i Falun

Hustru: Britta Johansdotter Flodin, f. 15/8 i Floda Prästgård

Svärmodern

Elisabet Nilsson, f. 1643 i Stora Tuna Prästgård

Inspektor

Anders Tollet, f. /8 1682 på okänd ort, död 22/5 1730 i Prästhyttan

Hustru: Anna Nordén, f. /6 1675 i Ramnäs

Barn: Till namnet okända

Inspektor

Olof Gllberg, f. 2/8 1686 i Uddevalla

Hustru: Anna Maria Thoring, f. 9/6 1683 i Örebro

Barn: Anna Catharina, f. 1/8 1718 i Ramnäs

Inspektor

Magnus Dahl, f. ca 1710 på okänd ort

Hustru: Anna Catharina Salberg, f. 1/11 1718 i Ramnäs

Barn: Jacob

Carl Olof

Inspektor

Johan Nohrsten, f. ca 1720 på okänd ort

Hustru: Till namnet okänd

Barn: Sara

Margareta, f. 24/11 1745 i Prästhyttan

Jakob, f. 5/8 1748 ibm

Hela hushållet till

Gävle 1749

Inspektor

Johan Netzel, f. 30/12 1722 i Horndal, gift 9/5 1761

Hustru: Birgitta Schmitt, 3/11 Ljusnarsberg

Barn: Margareta Gustava, f. 12/9 1762 i Prästhyttan

Johan Isak, f. 16/5 1765 ibm

Per Jakob, f. 20/9m 1766 ibm

Inspektor

Carl Anders Bruhn, f. 6/3 1722 på okänd ort, gift ca 1760

Hustru: Hedvig Bjurberg, f. 10/9 1740 i Sura socken

Barn: Carl Gustaf, f. 15/7 1763 i Rämnen

Johan Fredrik, f. 16/3 1767 i Skisshyttan

Eva Beata, f. 2/4 1770 ibm

Hedvig Gudrun, f. 15/4 1776 ibm

Inspektor

Jonas Ahlström, f. 6/0 1752 i Nora Stad, gift ca 1785

Hustru: Christina Norström, f. 1752 i Norberg

Barn: Jonas Fredrik, f. 27/4 1787 i Österunda

St. son: Clas Swahn, f. 6/9 1790 i Laxsjön

Inspektor

Christian Lundin, f. 20/2 1730 i Skåne, gift ca 1770 död 1775.
Hustru: Greta Stina Björk, f. 1740 i Skinnskatteberg, till Pärby
Barn: Anna Margareta, f. 12/5 1772 i Prästhyttan
Christina Ulrika, f. 1774 ibm
Fredrik Christian, f. 11/8 1775 ibm, bosatt i Pärby

Anm. Greta Stina Björk, född 1740, var dotter till trädgårdsmästaren Lars Björk, född 16/3 1709 i Södermanland. Efter makens död gift hon om sig år 1778 med inspektoren i Pärby, Nils Warg.

Arbetsfolk och arrendatorer vid Prästhyttan

Jon Brynielsson, f. ca 1615 i Västergötland, gift 28/5 1645,
Hustru: Ingrid Danielsdotter, f. ca 1620 i Stora Kopparberg
Barn: Daniel, f. 14/9 1645 i Prästgården
Susanna, f. 14/11 1647 i Prästhyttan
Jon, f. 31/1 1650 ibm

Anm. Jon Brynielsson hade brodern Lars Brynielsson, född ca 1610 i Västergötland. Familjen försvann redan på 1650-talet från Prästhyttan, utflyttad till okänd ort.

Skött Anders Olsson, f. ca 1610 i Norrbo, gift 7/11 1647
Hustru: Sara Danielsdotter, f. ca 1615 i Munktorp
Barn: Elisabet, f. 12/12 1647 i Norrbo, död 1661
Per, f. 16/1 1653 i Prästhyttan

Erik Persson, f. /7 1657 i Falus stad, gift ca 1680 Familjen utflyttad till
Hustru: Kerstin Danielsdotter, f. ca. 1660 i Säter Ludvika omkring 1690
Barn: Peder, f. 8/6 1683 i Krabbsjön
Daniel, f. 22/6 1684 ibm
Erik, f. 18/9 1686 i Prästhyttan

Köraren

Anders Nilsson, f. /5 1645 i Askersund, gift ca 1670
Hustru: Britta Sunesdotter, f. 1646 i Askersund
Barn: Johan, f. 8/9 1670 i Askersund, bosatt i Ludvika
Karin, f. 8/1 1673 ibm, gm Johan Larsson från Vad
Anders, f. 9/2 1674 i Ludvika
Maria, f. 29/9 1677 ibm
Anna, f. 2/1 1680 ibm
Britta, f. 3/12 1684 ibm

Johan Påkesson, f. 1640 i Knutsbo, gift 28/9 1664, död 19/2 1697.
Hustru: Valborg Michelsdotter, f. /5 1641 i Hellsjöhyttan, död 11/12 1698.
Barn: Kerstin, f. 10/6 1666 i Knutsbo, gm Erik Olsson i Rosshaga
Karin, f. 6/1 1668 ibm, gm Mugg Erik Ersson nedan

Mugg Erik Ersson, f. 6/5 1655 i Norrbo, gift 18/10 1691
Hustru: Karin Johansdotter, f. 6/1 1668 i Knutsbo
Barn: Erik, f. 30/10 1692 i Prästhyttan
Kerstin, f. 28/4 1695 i Norrbo

Back Per Persson, f. 1/1 1654 i Kyrkbyn, gift 28/10 1688
Hustru: Karin Michelsdotter, f. 1657 i Hellsjöhyttan
Barn: Kerstin, f. 17/9 1689 i Prästhyttan
Per, f. 30/1 1694 i Bergsbo

Landbonden

Lars Hansson, f. ca 1680 i Spräkulan, Norrbärke, gift 10/8 1712'
Hustru: Karin Eriksdotter, f. 8/1 1688 i Enkullen
Barn: Till namnet okända

Daniel Danielsson, f. 20/6 1706 i Norrbärke
Hustru: Brita Persdotter, f. 1702 i Ställberg, Ljusnarsberg
Barn: Per, f. 16/4 1727 i Prästhyttan

Dagkarlen

Erik Olsson, f. 11/7 1742 i Råfvåla. Gift 1770
Hustru: Catharina Persdotter, f. /11 1745 i Olsjön
Barn: Maria, f. 1775 i Råfvåla
Anna, f. 30/7 1777 ibm

Anm. Familjen inflyttad omkring 1780. Senare utflyttade till Sörvik

Masmästaren, Täpp

Per Larsson, f. 14/7 1759 i Saxhyttan, gift 1781
Hustru: Britta Hansdotter, f. 16/1 1753 i Saxhyttan
Barn: Stina, f. 15/3 1783 i Saxhyttan, gift till Brynberget
Petter, f. 10/4 1791 ibm, bosatt i Saxhyttan
Lars, f. 15/8 1794 ibm
Anna, f. 21/8 1798 ibm, till Stenberget

Anm. Familjen inflyttad från Saxhyttan till Prästhyttan om kring år 1799.
Utflyttad till Brynberget år 1806.

Dagkarlen

Petter Persson, f. 1760 på ej angiven ort, gift ca 1790, död 22/11 1806.
Hustru: Catharina Persdotter, f. 1760 i Råfvåla, till Ludvika 1823
Barn: Maria, f. 14/9 1792 i Prästhyttan
Johan, f. 9/7 1795 ibm, se nedan
Catharina, f. 16/2 1799 ibm

Dagkarlen

Jan Persson, f. 9/7 1795 i Prästhyttan, gift 29/9 1816
Hustru: Stina Persdotter, f. 5/12 1794 i Ludvika
Barn: Maja Stina, f. 5/12 1816 i Ludvika
Jan, f. 17/2 1820 ibm
Per Erik, f. 9/3 1822 i Prästhyttan

Anm. Familjen utflyttad år 1826.

Dagkarlen

Jan Mårtensson, f. 1762 i Dalkarsberg, gift 1781, 1815, död 1836

Hustru: Stina Larsdotter, f. 17/12 1772 i Brunsvik, g- 1805, 1818, död 1847.

St.dotter: Catharina Andersdotter, f. 8/9 1808 i Stensbo, se nedan

Barn: Anna, f. 16/12 1815 i Hyttbacken, gm Anders Andersson nedan

Dagkarlen

Anders Andersson, f. 25/2 1814 i Grangärde, gift 24/7 1835

Hustru: Anna Jansdotter, f. 16/12 1815 i Prästhyttan

Barn: Jan Petter, f. 24/1 1837 i Prästhyttan

Anna Stina, f. 1/12 1838 ibm, död 1779 1849

Maja Lisa, f. 11/2 1841 ibm, död 17/2 1849

Anders Gustaf, f. 27/1 1844 ibm

Kolaren, Kok

Lars Jansson, f. 10/9 1764 i Sköttänge, gift 1790

Hustru: Christina Olsdotter, f. 7/6 1766 i Buberget

Barn: Anna, f. 1795 i Buberget

Anders, f. 23/2 1804 i Prästhyttan

Arbetaren

Lars Larsson, f. 13/4 1784 i Lågnäset, gift 1803

Hustru: Stina Ersdotter, f. 1781 i Sör Västansjö

Barn: Stina, f. 6/3 1807 i Lågnäset, gm Lars Andersson, nästa sida

Johan, f. 22/12 1810 i Prästhyttan

Catrina, f. 19/11 1812 ibm, död samma år

Anm. Familjen utflyttad till Finntorpet omkring år 1815.

Torparen och kolaren

Erik Ersson, f. 5/1 1766 i Norrbärke

Hustru: Lisa Jansdotter, f. 27/7 1763 i Grangärde

Barn: Per, f. 8/5 1798 i Ludvika, se nedan

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika 1826. Utflyttad till Uvtjärnssveden 1833.

Inhyses, f.d. arbetaren, Näv

Per Andersson, f. 13/6 1772 i Stensbo, gift 1795

Hustru: Catharina Mattsdotter, f. 26/1 1761 i Broby

Barn: Stina, f. 23/6 1805 i Stensbo

Anm. Familjen inflyttad från Stensbo år 1815. Per Andersson noteras nu som ofärdig och utfattig.

Kolaren

Jan Ersson, f. 2/9 1778 i Säter, gift 1803

Hustru: Anna Andersdotter, f. 1778 i Hedemora

Barn: Anna, f. 5/6 1806 i Säter

Jan Erik, f. 8/5 1808 i Prästhyttan

Anm. Familjen utflyttad till Norrbärke år 1824

Inhyses, dagkarlen

Erik Samuelsson, f. 1/4 1778 i Dala Floda, gift 1828, död 24/1 1852.

Hustru 2: Maria Jansdotter, f. 1799 i Grytänge, utflyttad 1857

Barn: Daniel, f. 1/12 1828 i Prästhyttan

Johanna, f. 12/8 1830 ibm

Anders, f. 28/7 1833 ibm

Sophia, f. 1835 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Stensbo omkring åe 1828.

Dagkarlen

Jan Larsson, f. 23/4 1792 i Ludvika, gift 12/4 1823

Hustru: Stina Jansdotter, f. 1798 i Grangärde

Barn: Per Erik, f. 25/3 1826 i Prästhyttan

Anm. Familjen utflyttad till pagina 224.

Dagkarlen

Lars Larsson, f. 1784 i Grangärde, gift ca 1815

Hustru: Lisa Andersdotter, f. 26/3 1778 i Ludvika

Barn: Lars, f. 8/1 1819 i Ludvika, se nedan

Anm. Familjen utflyttad till Bullernäset.

Dagkarlen

Lars Larsson, f. 8/1 1819 i Ludvika, gift 3/9 1843

Hustru: Johanna Andersdotter, f. 20/6 1821 i Grangärde

Barn: Johanna Vilhelmina, f. 18/10 1843 i Prästhyttan

Anm. Familjen utflyttad till pagina 418 år 1846

Dagkarlen

Lars Andersson, f. 4/4 1801 i Stensbo, gift 1832, död 1/10 1838.

Hustru: Stina Larsdotter, f. 6/3 1807 i Lågnäset

Barn: Daniel Leonard, f. 18/8 1801 i Prästhyttan, se nedan

Hans Erik, f. 21/6 1835 ibm, död 1839

Jan Petter, f. 30/1 1838 ibm

Anm. Lars Andersson var son till Anders Widiksson och Karin Persdotter i Stensbo. Efter hans död gifte änkan Stina Andersdotter om sig med Anders Andersson i Stensbo och flyttade till Fyrnäset.

Dagkarlen

Daniel Leonard Larsson, f. 18/8 1833 i Prästhyttan. Gift 4/6 1859

Hustru: Stina Sophia Ersdotter, f. 13/11 1826 i Olsjön

Barn: Stina Regina, f. 7/9 1859 i Stensbo, gm Widik Andersson

Daniel August, f. 3/9 1863 ibm

Johanna Sophia, f. 2/10 1867 i Prästhyttan

Anna Sophia, f. 17/11 1869 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Fyrnäset år 1884.

Dagkarlen

Erik Hellström, f. 1802 i Grangärde, gift ca 1825

Hustru: Stina Persdotter, f. 1799 i Ludvika

Barn: Sara Greta, f. 5/7 1828 i Ludvika
Erik Gustaf, f. 14/11 1832 ibm, tvilling
Johan Petter, f. 14/11 1832 ibm, tvilling
Carolina, f. 29/8 1835 i Prästhyttan
Anna Stina, f. 16/1 1843 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika år 1833. Återflytt dit år 1844.

Dagkarlen

Jan Larsson, f. 26/12 1810 i Ludvika, gift 6/10 1839

Hustru: Stina Olsdotter, f. 28/1 1814 i Norrbärkte

Barn: Sara Stina, f. 9/2 1840 i Prästhyttan

Anm. Familjen utflyttad till Norrbärke den 110/4 1849

Dagkarlen

Petter Persson, f. 31/1 1802 i Norrbärke, gift 1827

Hustru: Stina Andersdotter, f. 26/2 1805 i Broby

Barn: Johan Petter, f. 10/2 1830 i Ludvika
Johanna, f. 6/2 1832 ibm, död 20/9 1846
Lars, f. 19/2 1835 ibm
Anders Gustaf, f. 28/10 1838 ibm
Jakob, f. 6/6 1844 i Prästhyttan
Daniel, f. 27/12 1846 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika den 10/10 1842. Utflyttad till pagina 169 år 1847.

Dagkarlen

Erik Andersson, f. 2/4 1812 i Uvtjärnssveden, gift 18/9 1836

Hustru: Maja Larsdotter, f. 9/10 1813 i Ludvika

Barn: Per Erik, f. 24/1 1837 i Prästhyttan
Daniel, f. 11/1 1839 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Sandviken år 1841.

Dagkarlen

Lars Hinderesson, f. 19/5 1816 i Ludvika, gift 1828

Hustru: Catharina Andersdotter, f. 3/9 1808 i Grangärde

Barn: Jan Petter, f. 15/1 1830 i Prästhyttan

Anm. Familjen utflyttad till Ludvika år 1836

Dagkarlen

Anders Gustaf Ersson, f. 15/8 1825 i Finntorpet, gift 12/1 1851

Hustru: Anna Persdotter, f. 16/9 1823 i Krabbsjön

Barn: Per Gustaf, f. 23/12 1852 i Finntorpet, död 9/2 1853
Lars Gustaf, f. 2/3 1854 ibm
Anna Sophia, f. 11/8 1861 i Prästhyttan

Anm. Familjen utflyttad till Finntorpet år 1871.

Dagkarlen

Jan Persson, f. 1820 i Grangärde, gift 1842

Hustru: Stina Sophia Larsdotter, f. 15/11 1832 i Ludvika, död 21/2 1866.

Barn: Carolina Sophia, f. 25/4 1844 i Ludvika, död 8/12 1865
Emma Christina, f. 1/2 1847 ibm
Johanna Fredrika, f. 3/10 1848 i Norrbärke
Augusta, f. 27/6 1851 i Prästhyttan
Jan Erik, f. 28/9 1853 ibm
Per August, f. 1/5 v1856 ibm
Hilda Maria, f. 29/11 1858 ibm
Carl Johan, f. 3/2 ibm
Albertina, f. 26/9 1865 ibm

Överskogvaktaren, Sved

Erik Hansson, f. 28/10 1823 i Stora Tuna, gift 20/12 1844

Hustru: Stina Andersdotter, f. 18/12 1823 i Stora Tuna

Barn: Johanna, f. 3/12 1845 i Stora Tuna
Hans Erik, f. 10/3 1848 ibm
Stina Lisa, f. 8/1 1850 ibm, död 25/3 1858
Aron, f. 6/12 1854 ibm
Erhard Alrik, f. 1/9 1858 i Prästhyttan

Anm. Familjen inflyttad från Stora Tuna år 1837. Utflyttad till Gävle 1863.

Dagkarlen

Jan Andersson, f. 2/10 1827 i Svennevad, Närke, gift 1857

Hustru: Stina Lotta Jansdotter, f. 7/10 1827 i Svennevad

Barn: Carl Johan, f. 22/7 1857 i Svennevad
Emilia Josefina, f. 10/5 1860

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika 1/2 1871. Utflyttad till Rossa den 12/11 1873.

Dagkarlen

Anders Widiksson, f. 30/11 1830 i Stensbo, gift 29/8 1865

Hustru: Johanna Sophia Andersdotter, f. 8/3 1842 i S. Rönnäset

Barn: Sophia Ulrika, f. 28/4 1868 ibm, gm J.P. Andersson, Stensbo
Lovisa, f. 21/4 1871 ibm, död 15/7 1876
Carl Johan, f. 3/7 1874 ibm, död 14/2 1882
Anna Lovisa, f. 8/12 1882 ibm, gift Nordqvist, Stensbo

Anm. Familjen utflyttad till Stensbo år 1884.

Skogvaktaren

Mats Ersson Skoglund, f. 22/9 1832 i Saxberget, g. 13/12 1857, d. 19/1 1916.

Hustru: Stina Jansdotter Gladman, f. 26/4 1835 i Råfvåla, död 26/2 1894.

Barn: Anna Stina, f. 2/7 1858 i Prästhyttan, gift Andersson, Kyrkbyn
Sophia Lovisa, f. 29/4 1862 ibm, gift Lundgren, Ludvika By
Augusta Catharina, f. 17/12 1863 ibm, gift Andersson, Ludvika By
Carl Erik, f. 27/8 1866 ibm
Johan August, f. 2/8 1872 ibm
Emma Leontina, f. 23/7 1875 i Stensbo, gift Nordkvist nedan
Jakob Albert, f. 16/7 1877 i Prästhyttan, död 11/11 1881

Skogvaktaren

Johan Albert Nordkvist, f. 11/10 1872 i Säfsnäs, gift 17/11 1906

Hustru: Emma Leontina Skoglund, f. 23/7 1875 i Prästhyttan

Barn: Karin Elisabet, f. 13/1 1904 i Prästhyttan, g. Holmkvist, Göteborg
Erik Valdemar, f. 5/10 1910 ibm, bosatt i Sörvik

Anm. Familjen utflyttad till Finntorpet den 22/11 1932

Dagkarlen

Daniel Ersson, f. 1/11 1839 i Sandbäcken, gift 29/3 1867

Hustru: Maja Stina Ersdotter, f. 1774 1848 i Krabbsjön

Barn: Daniel Erik, f. 18/7 1867 i Krabbsjön, till Bredberget
Carl Erik, f. 24/7 1870 i Prästhyttan, till Morberg
Sara, f. 3/7 1873 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Sandbäcken och senare till Krabbsjön. Daniel Ersson avliden den 24/8 1924 och hustrun Maja Stina den 25/9 1919, båda i Krabbsjön.

Dagkarlen

Hans Erik Samuelsson, f. 7/9 1837 i Stensbo, gift 6/8 1860

Hustru: Lisa Persdotter, f. 25/4 1826 i Krabbsjön

Barn: Maja Lisa, f. 30/5 1860 i Krabbsjön
Johanna Christina, f. 23/6 1862 i Prästhyttan

Anm. Familjen utflyttad till Los i Hälsingland den 19/10 1865.

Dagkarlen

Carl Wigert, f. 4/9 1849 i Lövön, gift 6/9 1873

Hustru: Vilhelmina Jansdotter, f. 20/6 1850 i Ljusnarsberg

Barn: Carl Edvard, f. 1/10 1875 i Prästhyttan
Augusta, f. 7/1 1879 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Södra Råfvåla år 1880. Carl Wigert står där skriven som rättare. Han avled den 12/11 1912 och hans änka Vilhelmina den 17/4 1925, båda i Södra Råfvåla.

Dagkarlen

Anders Gustaf Wigert, f. 2/6 1856 i Lövön, gift 3/8 1879

Hustru: Anna Maja Andersdotter, f. 20/1 1846 i Finntorpet

Barn: Emma Sofia, f. 7/12 1879 i Lövön, g. Jakobsson, Råfvåla
Johanna Maria, f. 26/6 1881 Prästhyttan, tvilling, död 20/7 1885
Anna Sophia, f. 26/6 1881 ibm, tvilling, död 1/1 1888
Johanna Maria, f. 20/3 1886 ibm

Anm. Anna Maja Andersdotter, född 1846, var dotter till Anders Persson och Stina Lisa Andersdotter i Finntorpet. Familjen utflyttad till Södra Råfvåla. Anders Gustaf Wigert avliden den 16/8 1918 och hans hustru Anna Maja den 6/11 1906, båda i Råfvåla.

Dagkarlen

Petter Persson Norberg, f. 20/2 1856 i Ludvika, gift 26/7 1879

Hustru: Vilhelmina Larsson, f. 5/4 1853 i Grängesberg

Barn: Ida Maria, f. 4/6 1880 i Prästhyttan

Karl August, f. 24/12 1882 ibm, bosatt i Kvarnheden

Anna Vilhelmina, f. 3 1888 ibm, gift Säfström, Eskilstuna

Anm. Familjen utflyttad till Prästgården år 1888 där Petter Norberg avled den 30/1 1890. Vilhelmina Larsson gifte senare om sig med dammvakten Per Erik Karlsson i Stenberget. Hon avled den 11/7 1924 i Stenberget.

Kolaren

Per Johan Karlsson, f. 22/8 1865 i Säfsnäs, gift 6/4 1890

Hustru: Johanna Matilda Gustafsson, f. 30/1 1866 i Säfsnäs

Barn: Albert, f. 11/9 1891 i Lövfallet

Gunnar, f. 5/2 1894 ibm

Astrid, f. 10/4 1900 ibm

Hilding, f. 11/11 1904 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Sandviken i Sunnansjö. Per Johan Karlsson avliden den 11/10 1940 och hans hustru Johanna Matilda den 12/3 1930, båda i Sandviken

Arbetaren

Lars Johan Jansson, f. 11/9 1866 i Grangärde, gift 9/11 1889

Hustru: Johanna Sophia Simonsson, f. 29/5 1865 i Norrbärke

Barn: Erik, f. 1890 i Södra Räfåla

Johan, f. 1891 ibm

Axel Leonard, f. 1893 i Ludvika

Karl Hjalmar, f. 1895 ibm

Gustaf Fridolf, f. 28/5 1898 ibm

Klas Algot, f. 21/5 1901 i Prästhyttan

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika 26/4 1899. Utflyttad till Iviken i Ludvika den 23/4 1924.

Landbonden

Bernhard Danielsson, f. 21/10 1872 i Ludvika, gift 13/4 1895

Hustru: Johanna Charlotta Hermansson, f. 9/1 1876 i Norrbo

Barn: Karl Johan, f. 1/5 1895 i Hagen, S. Bärke, död 3/9 1918

Ester Viktoria, f. 29/9 1896 ibm

Klas Harald, f. 25/9 1898 ibm

Sven Bernhard, f. 14/4 1900 ibm, till Stockholm

Olof Verner, f. 18/8 1904 i Nås, till Falun

Johan Holger, f. 24/7 1907 ibm, till Borlänge

Hanna Helfrid, f. 14/2 1910 ibm

Karin Elisabet, f. 14/5 1911 ibm

Anna Sofia, f. 20/12 1912 ibm, gift Pettersson, Borlänge

Valborg Emilia, f. 21/11 1914 ibm

Nils Johan, f. 9/5 1917 i Prästhyttan, till Ludvika

Anm. Familjen inflyttad från Nås den 19/4 1916. Utflyttad till Norbo i Stora Tuna 29/11 1917.

Banvakten

Lars August Andersson, f. 28/12 1881 i Folkärna, gift 23/6 1910

Hustru: Signe Kristina Enström, f. 31/12 1887 i Söderbärke

Fosterdottern Anna Virginia Videll, f. 17/2 1911 i Söderbärke

Anm. Familjen utflyttad till Sura socken i Västmanland den 3/2 1933

Arrendatorn

Johan Andreas Grönberg, f. 20/5 1883 i Norge, gift 11/10 1913

Hustru: Johanna Vilhelmina Andersson, f. 21/7 1887 i Nås, död 189/3 1931.

Barn: Märta Vilhelmina, f. 5/4 1917 i Grängesberg

Karl Gunnar, f. 18/10 1918 ibm

Gösta Anders, f. 28/7 1922 ibm

Anm. Familjen inflyttad från Grängesberg den 8/12 1924. Johan Andreas Grönberg flyttade till Ludvika den 24/4 1935.

Arrendatorn

Karl Johan Johansson, f. 24/12 1895 i Ludvika, gift 10/3 1923

Hustru: Elin Matilda Falk, f. 16712 1896 i Grangärde

Barn: Margit Viola, f. 23/3 1918 i Prästhyttan

Anm. Familjen utflyttad till Ludvika den 24/3 1927

Banvakten

Karl Albert Isaksson, f. 27/11 1882 i Östanbjörka, gift 23/1 1915

Hustru: Emma Alfrida Persson, f.25/4 1891 i Krabbsjön

Barn: Vivi Elisabet, f. 7/5 1915 i Ö.björka, g. Hellström, Smedjebacken

Märta Margareta, f. 10/2 1917 ibm, g. Hellström, Smedjebacken

Karl Arne, f. 8/6 1919 ibm, se nedan

Margit Alice, f. 12/4 1921 ibm, gift Larsson, Nynäshamn

Karl Evert, f. 25/5 1923 ibm, bosatt på Holen

Per Elov, f.14/1 1927 ibm, bosatt i Ludvika

Maj-Lis Ingegerd, f. 21/6 1931 ibm, Gift Larsson, Ludvika

Doris Marianne, f. 22/5 1933 ibm, . Holger Andersson, Stakheden

Anm. Familjen inflyttad från Östanbjörka år 1935. Albert Isaksson avliden den 9/9 1973 på Tallmogården och hustrun Emma den 12/11 1966 i Kyrkbyn.

Banvakten

Karl Arne Isaksson, f. 8/6 1919 i Östanbjörka, gift 20/9 1941

Hustru: Märta Linnéa Kvist, f. 22/9 1920 i Ljusnarsberg

Barn. Arne Bert-Olov, f. 18/1 1944 i Prästhyttan, bosatt i Avesta

Anm. Familjen utflyttad till Ludvika

Professor

Bo Tommy Danielsson, f. 20/6 1947 i Klenshyttan, gift 3/1 1981

Hustru: Ingegerd Maria, f. 20/8 1955 i Vad, Söderbärke

Barn: Maria Angelika, f. 21/5 1981 i Prästhyttan

Klas Jonatan, f. 13/7 1982 ibm

Björn Kristofer, f. 23/11 1984 ibm

Bo Anton, f. 8/9 1988 ibm

Gamla och Nya Finntorpet, Bergalid.

Kort historik.

Gamla Finntorpet ligger cirka 500 meter söder om nuvarande riksvägen, omkring 2,5 kilometer sydost om Stensbo. Det rör sig här om en utbyggnad från Gamla Prästhytta längre i söder. Den förste som slog sig ner här synes ha varit **Anders Påfvelsson Finne**, noterad som boende i Prästbodan. Han bör ha varit född omkring år 1600, troligen i Finland. Hustruns namn är okänt. År 1632 föddes sonen Hans Andersson i Prästbodan, vilken sedermera blev gift till Gonäs.

Det är förmodligen denne Anders Påfvelsson som gett upphov till ortnamnet Finntorpet. Det blev senare en hel del bråk omkring nybygget. Vid laga ting den 12 januari anklagade Olof Persson Prästhyttan Anders Påfvelsson Finne för att denne utan lov och tillstånd slagit sig ner vid Prästhyttan. Vid tinget den 26 januari klagade kyrkoherden i Gränge över att Anders Påfvelsson gör honom stort intrång och skada på hans ägor vid fäboden. Vid tinget den 24 januari anklagade Anders Påfvelsson, en gift finne, för så kallat lägersmål med Karin Jonsdotter, barnfödd i Småland. Vid laga tun den 1 mars 1651 uppnåddes en förlikning mellan Olof Persson och Anders Påhlsson Finne vid Prästhyttan. Man kom då överens om att Olof Persson skulle betala Anders Påhlsson 80 daler under villkor att denne flyttar därifrån.

Ander Påhlsson försvann därmed från sitt nybygge och hans vidare öde är okänt. Han inte återfunnits inom Grangärde socken, utan förefaller att ha flyttat till annan ort. Finntorpet ödelade därmed och ägorna där kom troligen att brukas under Prästhyttan. Platsen skulle hädanefter komma att ligga öde under många år, nämligen ända fram emot senare delen av 1700-talet. Jag redovisar här nedan några släkter som kom att bli boende på Finntorpet under flera generationer.

Lars Matts.

Den förste som slog sig ner på Finntorpet var **Lars Mattsson**, född 1751 i Morgärde där han var son till Bro Mats Persson och Lisbet Ersdotter. Han var sedan 1780 gift med **Christina Mattsdotter**, född 1750 i Norrbärke. Familjen bodde till en början i Norrbärke och därefter i Krabbsjön innan de omkring år 1790 bosatte sig på Finntorpet som vid denna tidpunkt ägdes av Ludvika Bruk. År 1805 erhöll Lars Mattsson så kallat åbokontrakt på Finntorpet, liggande på Prästhytte ägor, vilket innebar att han ägde rätt att bruka och bo på fastigheten. Lars Mattsson avled den 23 januari 1822 sedan han enligt dödboken levtt stilla av ålderdom i 71 år och 8 månader. Änkan Christina Mattsdotter gick bort den 17 augusti 1828 i en ålder av 77 år och en månad, Dödsorsaken angavs vara ålderdomsbräcklighet. Gården kom sedan att bebos av två mågar, nämligen Per Staffansson och Erik Andersson, medan Anders Jansson och sonen Anders Larsson blev kvar här endast för en kortare tid.

Per Staffans.

En måg till Lars Mattsson och Christina Mattsdotter vid namn **Per Staffansson** föddes år 1779 i Rifallet, Grangärde Finnmark, där han var son till hemmansägaren Staffan Jansson och Lisa Larsdotter. Han gifte sig år 1807 med **Christina Larsdotter**, född 1786 i Krabbsjön. Han blev kvar i Finntorpet under resten av sitt liv och var verksam som dagkarl under Ludvika Bruk. Per Staffansson avled den 11 december 1850 sedan han levt *stilla, kristligt och redbart* i 71 år och 10 månader. I dödboken finns följande notering angående dödsorsaken: *Ålderdomssvaghet jämte följderna av ett genom våda erhållet hagelskott under jakt för flera år sedan.* Hustrun Christina Larsdotter gick bort samma år som maken, nämligen den 17 maj 1850. Dödboken anger: *Stina Larsdotter, född 1786 i Krabbsjön, haft 3 söner och 3 döttrar varav sönerna och 2 döttrar efterleva. Levt kristligt och ärbart. Död av okänd sjukdom, började och fortfor med stark huvudvärk, nära 64 år.*

Sonen **Anders Persson**, född 1809 i Rifallet, blev kvar på gården i Finntorpet verksam som kolare under Ludvika Bruk. Han gifte sig år 1833 med **Stina Lisa Andersdotter**, född 1807 vid Hellsjöhyttan i Norrbärke. Anders Persson blev kvar på Finntorpet under resten av sitt liv. Han gick bort den 11 maj 1871, enligt dödboken av *bröstsjukdom*. Hans änka Stina Lisa blev kvar på gården fram till år 1879 då hon kom till fattighuset Pärby där hon avled den 22 mars 1880 när hon var 72 år och 2 månader gammal. En måg till Anders Persson hette Anders Gustaf Wigert, född 1856, tillhörde den rikt förgrenade Wigertsläkten från Lövön. Han gifte sig med Anna Maja Andersdotter, född 1846 i Finntorpet. Familjen bosatt sig i Gamla Prästhyttan.

Sonen **Per Johan Andersson**, född 1838 på Finntorpet, blev kvar här under några år och står noterad som arbetare. Han gifte sig 1863 med **Johanna Ersdotter**, född 1839 i Sköttänge där hon var dotter till Skommar Erik Ersson och Olars Anna Ersdotter från Morgärde. Omkring år 1865 gick flytten till Johannas hemby Sköttänge och sedermera till Ställberget där Per Johans står skriven som hemmansägare. Han gick allmänt under namnet Finntorps- Johan och avled den 17 december 1897, 58 år gammal. Hustrun Johanna gick bort den 31 december 1898 i en ålder av 59 år. Sonen Ernfrid Pettersson blev bosatt på Ställberget.

En måg till Anders Persson och Stina Lisa Andersdotter vid namn **Jan Petter Jansson** föddes 1829 i Rävåla och blev under ett tiotal år bosatt på Finntorpet. Han gifte sig år 1860 med **Sara Stina Andersdotter**, född i Ludvika. Jan Petter Jansson står skriven som dagkarl och kolare under Ludvika Bruk. Familjen blev kvar här fram till år 1883 då de flyttade till Norrhyttan.

Mågen Christopher **Erik Andersson**, född 1862 i Grytänge blev för en tid boende på Finntorpet där han står noterad som arbetare. Han gifte sig år 1888 med **Clara Christina Jansdotter**, född 1865 i Finntorpet. Familjen flyttade efter några år till Norrbärke och slutligen till Stensbo, där Erik Andersson avled den 29/8 1919 57 år gammal. Efter makens död flyttade änkan Clara Christina tillbaka till Finntorpet där hon slutade sina dagar den 12 september 1936. Hon var vid sin bortgång 71 år gammal.

Erik Anderssons.

En måg till Lars Mattsson och Christina Mattsdotter ovan vid namn **Erik Andersson** föddes år 1800 i Dalkarsberg där han var son till hemmansägaren Anders Nilsson och Lisa N.N. Han gifte sig år 1823 med **Sara Larsdotter**, född 1793 i Finntorpet. Erik Andersson står noterad som kolare under Ludvika Bruk och han blev kvar här under resten av sitt liv. Han avled den 1 april 1853 sedan han *levt stilla och gudfruktigt i 53 år och 2 månader*. Dödsorsaken var slag. Hustrun Sara levde sedan som änka i hela 26 år. Mot slutet av sin levnad kom hon till Pärilby fattiggård där on avled den 25 oktober i en ålder av 86 år och 10 månader.

Sonen **Lars Ersson**, född 1827 i Finntorpet, blev bosatt i hembyn och var i likhet med fadern kolare under Ludvika Bruk. Han gifte sig år 1869 med **Sara Stina Andersdotter**, född 1838 i Sandviken. Lars Ersson avled redan den 22 november av lungshot, endast 42 år och 7 månader gammal. Efter makens död flyttade änkan Sara Stina Andersdotter till Stensbo. Inget av barren blev kvar i Finntorpet.

En son till Erik Andersson och Sara Larsdotter vid namn **Anders Gustaf Eriksson** föddes år 1825 i Finntorpet och var till yrket arbetare. Han gifte sig år 1850 med **Anna Persdotter**, född 1823 i Krabbsjön. Anders Gustaf var dagkarl under Ludvika Bruk. Anna Persdotter avled redan den 12 mars 1866 av tvinsot. *Varit sjuklig i 14 år och sängliggande i ett år. Efterlämnar 3 barn, varav ett överlever*. Hon var vid sin bortgång endast 42år och 5 månader. Efter hustruns död flyttade Anders Gustaf till Gamla Prästhyttan där han avled av okänd sjukdom 25 september 1878 i en ålder av 53 år.

Lövö Anders Janssons.

Man kan här notera ytterligare som släkt som blev boende på Finntorpet under ett par generationer. **Anders Jansson** föddes år 1820 på Lövön, där han var son till Jan Andersson och Catharina Persdotter, sedermera utflyttade till Stensbo. Han gifte sig år 1847 med **Maria Widiksdotter**, född 1823 i Stensbo och dotter till Widik Andersson och Catharina Jansdotter. Familjen bodde under ett tiotal år i Stensbo innan de omkring år 1870 flyttade till Finntorpet. Anders Jansson var verksam som kolare under Ludvika Bruk. Maria Widiksdotter avled den 1 juli 1887 av lunginflammation, 63 år och 7 månader gammal. År 1889 flyttade Anders Jansson till Silvberg.

Mågen **Erik Ersson** föddes år 1853 i Norrbärke och var i likhet med svärfadern kolare under Ludvika Bruk. Han gifte sig år 1875 med **Johanna Carolina Andersdotter**, född 1850 i Stensbo. Familjen bodde till en början i Norrbärke och därefter i Stensbo innan de flyttade till Finntorpet. Johanna Carolina gick bort den 17 november i den fruktade farsoten spanska sjukan som 1918 tog många liv. Hon var vid sin bortgång 68 år. Erik Ersson dog den 12 april 1922 av ej angiven sjukdom, 68 år gammal.

Sonen **Einar Emanuel Eriksson**, född 1891 i Finntorpet, var verksam som Jordarbetare. Han gifte sig 1915 med **Kerstin Larsson**, född 1883 i Dala Floda. Hon avled redan ett år efter vigseln, nämligen den 21 april 1916 av kräfta, endast 33 år gammal. Einar Eriksson och dotter Anna Stina flyttade till Sörbo i Söderbärke där han avled den 10 juni 1871 i en ålder av 80 år.

Släktregister.

Nybyggaren

Anders Påfvelsson Finne, f. ca 1600, troligen i Finland

Hustru: Till namnet okänd

Barn: Hans, f. 7/10 1632 i Prästbodan, till Enkullen

Anm. Familjen utflyttad till okänd ort på 1650-talet. Platsen därefter öde under lång tid. Torpet underlagt Gamla Prästhyttan

Arrendatorn

Lars Mattsson, f. 17/4 1751 i Morgärde, gift 1780, död 23/1 1823.

Hustru: Kerstin Mattsdotter, f. 4/7 1750 i Morgärde, död 17&8 1828.

Barn: Lisa, f. 9/9 1781 i Norrbärke, gm Anders Jansson nedan

Petter, f. 20/1 1784 i Krabbsjön

Christina, f. 25/5 1786 ibm, gm Per Staffansson

Anders, f. 23/11 1788 Prästhyttan, se nedan

Sara, f. 9/1 1793 i Finntorpet

Dagkarlen

Anders Jansson, f. 22/1 1775 i Nås socken, gift 1809

Hustru: Lisa Larsdotter, f. 9/9 1781 i Norrbärke

Barn: Lars, f. 243 1810 i Finntorpet

Stina, f. 6/9 1812 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Gamla Hyttbacken.

Dagkarlen

Anders Larsson, f. 23/11 1788 i Prästhyttan, gift 1812

Hustru: Stina Olsdotter, f. 25/3 1778 i Sunnansjö

Barn: Stina, f. 15/3 1804 i Norrvik

Catharina, f. 30/8 1807 ibm

Petrus, f. 1/6 1812 i Finntorpet, död 10/9 samma år

Anm. Familjen utflyttad till okänd ort omkring år 1815.

Per Staffans.

Arrendatorn och kolaren

Per Staffansson, f. 4/2 1779 i Rifallet, gift 1807, död 11/12 1850.

Hustru: Stina Larsdotter, f. 25/5 1786 i Krabbsjön, död 17/5 1850.

Barn: Anders, f. 28/9 1809 i Rifallet, se nedan

Lars Petter, f. 14/10 1812 ibm

Sara Stina, f. 22/11 1817 i Prästhyttan

Anna Lisa, f. 21/7 1821 Finntorpet, gm Per Ersson nedan

Carolina, f. 20/11 1824 ibm

Arbetaren

Per Ersson, f. 8/5 1818 i Laxsjön, gift 6/1 1841

Familjen utflyttad

Hustru: Anna Andersdotter, f. 21/7 1821 i Finntorpet år 1848

Barn: Jan Petter, f. 30/10 1843 i Finntorpet

Carl Fredrik, f. 27/2 1846 ibm död 15/3 1843

Kolaren

Anders Persson, f. 28/9 1809 i Rifallet, gift 1833, död 11/5 1871.

Hustru: Anna Lisa Andersdotter, f. 19/1 1807 i Hällsjön, till Pärby

Styvdotter Stina Lisa, f. 11/7 1829 i Ludvika, gm. Jan Petter Jansson

Barn: Carolina, f. 17/8 1833 i Finntorpet, gift Andersson, Sörvik

Per Johan, f. 21/12 1838 ibm, se nedan

Anders Gustaf, f. 7/11 1841 ibm

Anna Maja, f. 20/1 1846 ibm, gm. A.G. Wigert, Prästhyttan

Anm. Efter makens död kom Anna Lisa Andersdotter till fattighuset Pärby där hon avled den 22/3 1880.

Arbetaren

Per Johan Andersson, f. 21/12 1838 i Finntorpet, gift 26/12 1863

Hustru: Johanna Ersdotter, f. 19/1 1839 i Sköttänge

Barn: Clara Sophia, f. 12/8 1864 i Finntorpet, gm A.G. Jasson, Ställberget

Johanna Maria, f. 21/1 1866 ibm, död 22/4 samma år

Johanna Vilhelmina, f. 6/9 1874 i Sköttänge, död ogift 9/7 1948

Maria Christina, f. 1878 ibm, död 20/1 1883

Karl Ernfrid, f. 27/1 1886 i Ställberget, bosatt i Ställberget

Anm. Familjen utflyttad till Sköttänge omkring år 1866. Per Johan Andersson avliden den 17/12 1897 och änkan Johanna den 31/12 1898, båda i Ställberget.

Dagkarlen, Blom

Jan Petter Jansson, f. 27/1 1829 i Räfåla, gift 17/5 1860

Hustru: Stina Lisa Andersdotter, f. 2/7 1829 i Ludvika

Barn: Lars Fredrik, f. 3/6 1855 i Finntorpet (oä)

Carolina, f. 25/7 1858 ibm (oä)

Johanna Fredrika, f. 10/6 1860 ibm

Per Gustaf, f. 30/3 1863 ibm

Clara Christina, f. 20/2 1865 ibm, gm Erik Andersson, nedan

Anders August, f. 4/3 1867 ibm

Carl Johan, f. 16/5 1875 ibm, död 13/7 1876

Anm. Familjen utflyttad till Norhyttan den 1/11 1883, sedermera till Stensbo.

Jan Petter Jansson avliden den 27/3 1906 och hustrun Stina Lisa den 24/12 1887, båda i Stensbo.

Arbetaren, Christophers

Erik Andersson, f. 20/5 1862 i Grytänge, gift 27/10 1888,

Hustru: Clara Christina Jansson, f. 20/2 1865 i Finntorpet,

Barn: Anna Sophia, f. 13/12 1888 i Finntorpet, gift Frögren, Sörvik

Elin Josefina, f. 4/6 1890 i Norrbärke, gift Hybinette, Ludvika

Ester Albertina, f. 6/11 1904 i Stensbo

Anm. Erik Andersson avled den 29/8 1919 i Stensbo. Efter hans död flyttade Clara Christina tillbaka till Finntorpet där hon gick bort den 12/9 1936.

Erik Anderssons.

Kolaren

Erik Andersson, f. 27/1 1800 i Dalkarsberg, gift 1823, död ¼ 1853.

Hustru: Sara Larsdotter, f. 2/1 1993 i Finntorpet, död 25/10 1879.

Barn: Stina Lisa, f. 8/7 1824 i Finntorpet, gift Jansson

Anders Gustaf, f. 15/8 1825 ibm, se nedan

Lars, f. 29/3 1827 ibm, se nedan

Sara Stina, f. 23/3 1830 ibm

Johanna, f. 24/5 1832 ibm, död 14/2 1828

Sophia, f. 22/2 1838 ibm död 5/10 samma år

Kolaren

Anders Gustaf Ersson, f. 15/8 1825 i Finntorpet, gift 12/1 1851

Hustru: Anna Persdotter, f. 16/7 1823 i Krabbsjön

Barn: Per Gustaf, f. 22/12 1852 i Finntorpet

Lars Gustaf, f. 1/3 1859 ibm, till Sörvik

Anna Sophia, f. 11/8 1861 i Finntorpet

Anm. Hustrun Anna Persdotter avliden den 12/3 1866 i Finntorpet Familjen utflyttad till Gamla Prästhyttan den 7/11 1877 och Anders Gustaf Ersson avliden den 25/9 1878.

Kolaren

Lars Ersson, f. 29/3 1827 i Finntorpet, gift 12/1863, död 22/11 1869.

Hustru: Sara Stina Andersdotter, f. 16/11 1838 i Sandviken, till Stensbo

Barn: Stina Sophia, f. 23/5 1861 i Finntorpet, gift Eriksson, Borlänge

Augusta Leontina, f. 13/8 1863 ibm.gift Berg, Stockholm

Johanna Maria, f. 4/4 1868 ibm, död 17/10 1870

Lövö Anders Janson.

Kolaren, Lövö

Anders Jansson, f. 17/10 1820 i Lövön, gift 20/12 1847, till Silvberg

Hustru: Maria Widiksdotter, f. 26/11 1825 i Stensbo, död 1/7 1887.

Barn: Johanna Carolina, f. 22/1 1850 i Stensbo, se nedan

Anders Johan, f. 31/5 1852 ibm, död 18/2 1875

Eva Carolina, f. 16/3 1855 ibm, gift Gunnarsson, Grängshammar

Per Johan, f. 12/7 1857 ibm, till Slogsveden

Maja Stina, f. 9/4 1860 ibm

Augusta Vilhelmina, f. 31/1 1863 ibm, gift Danilsson, Sångberget

Maria Sophia, f. 2/2 1865 ibm, till Hönsarvet, St. Tuna

Stina Ulrika, f. 28/5 1876 ibm, gift Gustafsson, Sundet, Norrbärke

Carl August, f. 2/4 1869 ibm, till Gessberg, Norrbärke

Jakob Erik, f. 22/2 1872 i Finntorpet, till Gonäs

Anm. Maria Widiksdotter, född 1825, var dotter till Widik Andersson och Catharina Jansdotter i Stensbo. Familjen inflyttad från Stensbo år 1870.

Kolaren

Erik Ersson, f. 19/10 1853 i Norrbärke, gift 26/12 1875, död 13/4 1922.

Hustru: Johanna Carolina Andersdotter, f. 22/1 1850 i Stensbo död 17/11 18.

Barn: Anna Carolina, f. 28/11 1876 i Norrbärke, se nedan

Johanna Leontina, f. 25/9 1878 ibm, se nedan

Carl Erik, f. 12/4 1881 ibm, till Ludvika

Hilma Lovisa, f. 24/3 1883 i Finntorpet, gift Larsson, Norhyttan

Gustaf Albert, f. 8/12 1887 ibm, till Ludvika

Erik Emanuel, f. 13/3 1891 ibm, se nedan

Gottfrid, f. 29/9 1893 ibm, till Söderbärke

Anm. Familjen inflyttad från Norrbärke den 30/11 1883.

Arbetaren

Johan Reinhold Andersson, f. 23/11 1879 i Östanbjörka, gift 23/12 1900

Hustru: Johanna Leontina Ersson, f. 25/9 1878 i N. Bärke, död 28/11 1902.

Barn: Gustaf Adolf, f. 4/4 1900 i Finntorpet

Jordarbetaren

Einar Emanuel Eriksson, f. 13/3 1891 i Finntorpet, gift 6/6 1915

Hustru: Kerstin Larsson, f. 1/2 1888 i Flöda, död 21/4 1916.

Barn: Anna Stina, f. 8/6 1915 i 1915 i Finntorpet

Anm. Einar Eriksson och dottern Anna Stina utflyttade till Sörbo i Söderbärke den 11/8 1922.

Kolaren

Karl Edvard Jonsson, f. 21/6 1867 i Brattfors, gift 16/5 1908, död 28/4 1947.

Hustru: Anna Karolina Ersdotter, f. 22/11 1876 i Norrbärke, död 5/11 1959.

Barn: Anna Elisabet, f. 14/6 1908 i Ludvika

Jonas Erik, f. 10/7 1910 i Gamla Prästhyttan, till Ludvika

Gustaf Albert, f. 6/10 1912 ibm, se nedan

Britta Helena, f. 8/1 1915 ibm, gift Söderlund, Sunnansjö

Karl Ivar, f. 31/7 1919 ibm, till Norrvik

Anm. Familjen inflyttad från Gamla Prästhyttan år 1925.

Gustaf Albert Jonsson, f. 6/10 1912 Ludvika, gift 1954, död 11/8 2001.

Hustru: Edit Elisabet Flank, f. 19/2 1913 på okänd ort, död 1/11 1961.

Barnlösa

Övriga familjer.

Här nedan redovisas familjer som saknar tidigare anknytning till Finntorpet.

Dagkarlen

Lars Larsson, f. 13/4 1784 i Lågnäset, gift 1803

Hustru: Stina Ersdotter, f. 1781 i Sör Västansjö

Barn: Stina, f. 6/3 1807 i Lågnäset, gm Lars Andersson, Prästhyttan

Johan, f. 22/12 1810 i Gamla Prästhyttan.

Anm. Familjen inflyttad från Gamla Prästhyttan. Utflyttad till okänd ort omkring år 1815

Dagkarlen

Jan Mårtensson, f. 28/5 1759 i Dalkarsberg, gift 1781, 1815

Hustru: Stina Andersdotter, f. 14/4 1749 i Stensbo, död 1/10 1814.

Hustru 2: Anna Larsdotter, f. 17/12 1775 i Brunnsvik, gift 1815, död 1847.

Barn: Olof, f. 19/11 1782 i Stensbo

Johan, f. 5/10 1785 ibm

Erik, f. 9/1 1793 i Hedemora, tidigt död

Erik, f. 9/1 1798 i Lövön

2:a giftet: Anna, f. 16/12 1815 i Hyttbacken, gm Anders Andersson, Prästh.

St. barn: Stina Lisa Andersdotter, f. 4/3 1806 i Stensbo

Catrina, f. 8/9 1808 ibm, gm

Anm. Anna Larsdotter, född 1775, var änka efter Frisk Anders Ersson i Stensbo. Familjen utflyttad till Gamla Prästhyttan.

Kolaren

Anders Gustaf Andersson Berglund, f. 2/2 1850 i Stensbo, gift 26/12 1874

Hustru: Maja Lisa Andersdotter, f. 26/4 1854 i Ludvika

Barn: Johanna Maria, f. 8/12 1875 i Sköttänge, gift Ågren, Sjövad

Anna Sophia, f. 3/9 1877 ibm, gift Svensson, Trönö, St. Tuna

Sara Matilda, f. 18/9 1883 i Finnatorpet

Gustaf, f. 27/6 1886 ibm, bosatt i Nås

Anm. Familjen utflyttad till Sveden i Nås socken.

Arbetaren

Anders Gustaf Jakobsson, f. 9/9 1871 i Krabbsjön, gift 7/2 1894

Hustru: Johanna Maria Jansson, f. 1875 i Sandbacken

Barn: Karl August, f. 1894

August, f. 1896

Hilda Maria, f. 1898 ibm

Jordarbetaren

Per Erik Larsson, f. 1 1862 i Säfsnäs, gift 6/2 1889

Hustru: Johanna Sophia Larsson, 29/12 1864 i Säfsnäs

Barn: Ada, f. 25/6 1889 i Säfsnäs, gift Danielsson, Karlstad

Erik Ivar, f. 19/1 1891 i Rifallet, död ogift 16/10 1919, Nyhamma

Klas Albert, f. 21/4 1892 ibm, död 8/8 1920

Olof Emanuel, f. 24/2 1897 ibm, till Nyhammar

Anm. Familjen utflyttad till Östanbjörka, senare till Nyhammar. Per Erik Larsson avliden den 22/2 1950 och hustrun Johanna Sophia den 28/4 1947, båda i Nyhammar. Sonen Manne Larsson, född 1897, etablerade sig som ,ålare och konstnär och drev även en färgaffär.

Nya Finntorpet.

Nya Finntorpet anlades omkring år 1860 ett stycke ovanför Gamla Finntorpet och i närheten av nuvarande riksvägen. Enligt en notis i Ludvika Bruks register från flyttade år 1867 Gamla Finntorpsgården till Nya Finntorpet. De första som blev bosatta här synes ha varit Per Perssons i Stensbo änka Johanna Jansdotter och hennes svärmöder, Per Anderssons i Stensbo änka Lisa Andersdotter.

Kolaren Petter Perssons i Stensbo änka

Hustrun Johanna Jansdotter, f. 19/3 1829 i Stensbo, gift 9/11 1849

Barn: Jan Petter, f. 9/9 1850 i Stensbo, död ogift i Ludvika 9/8 1927

Johanna, f. 9/8 1854 ibm, gm Snuf Erik i Orrnäs

Carl Erik, f. 25/11 1857 ibm, till Storsand, Norrbärke

Jan Erik Vilhelm, f. 5/4 1863 ibm

Vilhelmina, f. 12/7 1864 ibm, gift Källström, Ludvika

Christina Sophia, f. 20/7 1868 ibm, död ogift i Ludvika 23/4 1928

Svärmödern, Per Anderssons i Stensbo änka

Lisa Andersdotter, f. 9/8 1800 i Storslätten, gift 9/11 1821, död 21/10 1871.

Anm. Johanna Jansdotter var änka efter kolaren Petter Persson, född 295 1825 i Stensbo, avliden 27/11 1867. Hon avled den 23/12 1902 och var då skriven på Ludvika Bruk.

Bergalid.

Martin Verner Johansson, f. 18/7 1829 i Dala Floda, gift 11/12 1948

Hustru: Svea Viola Hällstrand, f. 28/12 1927 i Fagerlid

Barn: Johan Sören, f. 20/2 1948

Anm. Familjen utflyttad till Enbacken och sedermera till Holen

Nils Karlsson, f. 22/3 1927 i Hörken, gift 30/12 1961, död 3/7 1989.

Hustru: Kerstin Margareta Karlsson, f. 21/11 1939 i Ludvika

Barnlösa

Anm. Makarna inflyttade från Sunnansjö till Bergalid omkring år 1975.

Fyrnäset.

Fyrnäset ligger på den östra sidan av Bullernäset invid sjön Väsman och nordväst om Lövön. Gården eller gårdarna förefaller aldrig att ha varit Ludvika Bruks ägo, eftersom Fyrnäset inte finns med i brukets arkivregister. Det är osäkert vilka de ursprungliga markägarna var, men Fyrnäset tycks ha tillhört Sandviken i Sunnansjö, eftersom den förste nybyggaren kom därifrån.

Det har visat sig vara svårt att med säkerhet fastställa när området först blev bebyggt. Ortnamnet nämns första gången i husförhörslängden A1:12A som sträcker sig från 1812 – 1823. Dödboken F:1 anger dock att en Samuel Jansson avled i Fyrnäset redan 1787. Allt talar för att Fyrnäset är utbyggt från Sandviken. Den förste nybyggaren kan ha varit Johan Larsson, gift med Barbro Ersdotter, vilka i kyrkoböckerna står skrivna på Sandviken. Hon hade tidigare varit gift med Johan Eriksson, född 1673 i Sandviken vilken avled 1711. Barbro gifte om sig år 1714 med ovan nämnde Johan Larsson. Hemmanet tillhörde Johan Erikssons barn, och det är tänkbart att Johan Larsson och Barbro Ersdotter fick söka sig en ny boplats som blev Fyrnäset.

Denne **Johan Larsson** föddes 1686 i Marnäs där han var son till Lars Persson och Elisabet Johansdotter. Han gifte sig år 1701 med **Barbro Ersdotter**, född 1682 i Sunnansjö By, dotter till Erik Nilsson och Karin Andersdotter. Johan och Barbro fick fem barn, medan Barbro i sitt tidigare äktenskap ägde fyra barn. Barbro blev ånyo änka den 29 oktober 1729 då Johan Larsson avled av *svullnad mage och blodsjuka*, endast 42 år och 10 månader gammal. Hon levde därefter som änka i 31 år fram till sin död den 28 februari 1761 när hon var 79 år. (Dödbok saknas för den aktuella tiden).

Ny ägare blev sonen **Samuel Jansson**, född 1723, troligen i Fyrnäset. Han står noterad som torpägare och kolare. och gifte sig år 1749 med **Sara Jönsdotter**, född 1723 i Norrbo, dotter till Jöns Nilsson och Karin Hindriksdotter. Samuel Jansson avled den 7 juni 1787 i Fyrnäset och hade enligt dödboken levt kristligt. Dödsorsaken var håll och styng och han var vid sin bortgång 68 år. Sara Jönsdotter levde därefter som änka fram till sin död den 22 januari 1802. Födde 2 söner och 4 döttrar. Dog av slag sedan hon levt kristligt i 78 3/4 år.

Nu tillträdde sonen **Johan Samuelsson**, född 1751, troligen i Fyrnäset. Han står skriven som torpägare och gifte sig år 1788 med **Anna Widiksdotter**, född 1769 i Stensbo där hon var dotter till Widik Andersson och Lisa Olsdotter. Johan Samuelsson avled den 13 november 1809 av kolik sedan han enligt dödboken levt berömligt i 58 år. Efter makens död gifte Anna Widiksdotter år 1815 om sig med **Per Jansson**, född 1761 i Karlsänge, son till bergsmannen Jan Halvarsson och Elisabet Hansdotter. Familjen flyttade nu till Östersaxen där Per Jansson gav upphov till gårdsnamnet "Per Jans". Tilläggas kan att även denne Per Jansson var änklings. Han gick bort den 20 mars 1826 i en ålder av 65 år. Dödsorsaken var håll och styng. Anna Widiksdotter levde därefter som änka i Östersaxen fram till sin död den 8 mars 1843 sedan hon levt ärbart och kristet i 73 år. Dödsorsaken var ålderdomskrämpor. Släktförhållanden blir nu en smula förvillande då den en ovan nämnde Per Janssons son från första giftet, Per Persson, gifte sig med Johan Samuelssons dotter Sara Jansdotter. Se nästa sida.

Ny ägare av Fyrnäset blev **Per Persson**, född 1791 i Karlsänge, son till den ovan nämnde Per Jansson och dennes första hustru Kerstin Jansdotter. Han gifte sig år 1815 med **Sara Jansdotter**, född 1796 i Fyrnäset och dotter till Jan Samuelsson och Anna Widiksdotter. Per Persson står noterad som torpägare. Familjen var till en början bosatt i Östersaxen, men flyttade till Fyrnäset år 1817. De blev kvar här fram till år 1824 då flytten gick till Bjuråker i Hälsingland. Deras vidare öde är okänt. Tre barn föddes i Grangärde.

De efterträddes av Sara Jansdotters broder **Anders Jansson**, född 1803 i Fyrnäset. Han står noterad som torpägare i Fyrnäset och han gifte sig år 1830 med **Stina Jansdotter**, f. 30/6 172 1804 i Bergsbo. Hon var dotter till bergsmannen Johan Larsson och Lisa Görsdotter. Familjen bodde till en början i Fyrnäset, men flyttad omkring år 1835 till Grangärde Hästberg. Släkten försvann därmed från Fyrnäset.

Torpet förvärvades av **Per Jansson**, född 1696 i Botberget där han var son till Jan Andersson och Lisa Olsdotter. Han står här skriven som torpägare och klockare. Per Jansson gifte sig år 1821 med **Catharina Tobiasdotter**, född år 1795 i Rosshaga. Hon var dotter till Tobias Larsson och Anna Larsdotter. Familjen bodde först i Kaplanoret och därefter i Råfvåla innan de omkring år 1835 flyttade till Fyrnäset. Per Jansson omkom under något ovanliga omständigheter den 24 november 1861: *Drunknade i Väsman vid sjölandet när han skulle fara hem från Kyrkan av halkande från farkosten. Haver varit en ordentlig och rättskaffens man. Var 65 år och 9 månader gammal.* Catharina Tobiasdotter levde därefter som änka fram till sin död den 2 februari 1875. Dödsorsaken angavs vara *ålderdomsbräcklighet* och hon var vid sin bortgång 79 år och 8 månader gammal

Sonen **Jan Petter Jansson** föddes år 1823 vid Kaplanoret. Han står skriven som torpägare i Fyrnäset och han gifte sig år 1845 med **Johanna Persdotter** i Kyrkbyn, dotter till Kull Per Mattsson och Stina Samuelsdotter, (jämför under Stensbo). Familjen var under ett tiotal år bosatt i Fyrnäset innan de omkring år 1855 flyttade till Stensbo, där Jan Petter Persson står skriven som arrendator. Jan Petter Persson avled i Stensbo år 1858. I dödboken kan man läsa följande notering om honom: *Levt hedrande och gudfruktigt, var en kunnig och skicklig man, kunde skriva och läsa, laga klockor, händig till nästan allting, varit ordentlig, klok och hjälpsam emot alla. Sjukdomen varit hjärnfeber, dog på 9:e dygnet under yrsel i Stensbo den 19 april, 35 år och 3 1/2 månad.* Änkan Johanna Persdotter synes ha gift om sig år 1866 med Gustaf Dansare, född 1812 i Äppelbo. Ingendera återfunnen i dödboken.

Inget av barnen blev kvar i Fyrnäset och fastigheten förvärvades år 1869 av **Anders Andersson**, f. 1813 i Stensbo, son till Anders Ols Anders Ersson och Lisa Andersdotter. Han var sedan år 1852 gift med **Stina Larsdotter**, f. 1807 i Lågnäset där hon var dotter till Lars Larsson och Stina Ersdotter, sedermera utflyttade till Gamla Prästhyttan. Hon hade tidigare varit gift med **Lars Andersson**, född 1801 i Stensbo, son till Anders Widiksson och Brita Olsdotter. Han avled redan 1838 (jämför under Gamla Prästhyttan). Anders Andersson, vilken står noterad som hemmansägare, avled den 26 mars 1892 i Fyrnäset, när han var 79 år gammal. Han synes inte ha ägt några egna barn, men Stina Larsdotter hade från äktenskapet med Lars Andersson, sonen Daniel Leonard Larsson, vilken kom att tillträda hemmanet i Fyrnäset. Se nästa sida. Stina Larsdotter dog den 17 januari 1886 i en ålder av 78 år.

Daniel Leonard Larsson föddes 1833 i Gamla Prästhyttan som son till Lars Andersson och Stina Larsdotter (se föregående sida). Han var sedan 1859 gift med **Stina Sophia Ersdotter**, f. 1826 i Olsjön. Familjen var till en början bosatt i Stensbo och flyttade därefter till Gamla Prästhyttan. Inflyttningen till Fyrnäset skedde år 1884 och han står där skriven som hemmansägare. Han hade tidigare varit verksam som dagkarl. Daniel Larsson blev kvar här under resten av livet. Han avled den 8 juli 1894 i en ålder av 60 år. Hans änka Stina Sophia levde därefter fram till den 28 september 1916, och hon var vid sin bortgång 89 år gammal.

Ny ägare av hemmanet blev Daniel Larssons broder **Jan Petter Larsson**, f. 1838 i Gamla Prästhyttan. Han hade tidigare varit bosatt i Stensbo där han verkade som rättare. Jan Petter Larsson var sedan 1859 gift med **Stina Johanna Jansdotter**, född 1835 i Storslätten. Vid inflyttningen till Fyrnäset var alla barnen utflugna ur boet. Beträffande dessa, se under Wigerts i Stensbo. Jan Petter Larsson dog den 7 maj 1903 i en ålder av 65 år. Hustrun Stina Johanna levde sedan som änka fram till sin död den 1 maj 1914. Hon var vid sin bortgång 78 år gammal.

Ny ägare av fastigheten blev en son till Daniel Larsson och Stina Sophia Ersdotter vid namn Daniel August Danielsson, född 1863 i Gamla Prästhyttan. Han var ogift och blev kvar i Fyrnäset fram till sin död den 13/1 1924 när han var 60 år gammal.

Nu tillträdde en svåger till Daniel August, nämligen **Widik Andersson**, född 1858 i Stensbo, son till Anders Widiksson och Eva Carolina Blomme. Han gifte sig 1896 med **Stina Regina Danielsson**, född 1859 i Gamla Prästhyttan. Hon var hans andra hustru. Han hade tidigare varit gift med Anna Lisa Persdotter, född 1859 i Stakheden. Widik Andersson blev kvar i Fyrnäset under resten av sitt liv. Han gick bort den 21 april 1935 i en ålder av 76 år. Hustrun Stina Regina levde sedan som änka fram till sin död den 9 april 1952, och hon var vid sin bortgång 92 år gammal.

Äldsta dottern från Widik Anderssons första gifte med Anna Lisa Persdotter hette Anna Matilda Widiksson, född 1886 i Stakheden gifte sig med Henrik Geijer, bördig från Hälsingland. De bosatte sig på Stakheden och fick två söner, Alvar och Arne. Arne Geijer var under många år LO ordförande och riksdagsman och på sin tid en av Sveriges mest kända personer.

Församlingsböckerna från och med 1945 är inte tillgängliga. I de CD-romskivor som omfattar åren 1970, 1980 och 1990 finns Fyrnäset ej upptaget och man kan därav dra slutsatsen att det då inte längre fanns några åretrunboende kvar utan att det hädanefter rörde sig om fritidsboende. I Sveriges dödbok finns en **Sofia Eleonora Andersson** upptagen som avliden den 5 mars 1951 i Fyrnäset. Hon var änka efter Johan Adolf Pettersson i Sandviken, född 1872 och död den 20 augusti 1950. Deras son **Henrik Pettersson**, född 1899 i Sandviken synes därefter ha utnyttjat gården i Fyrnäset som fritidshus.

Släktregister.

Johan Larsson, f. 29/10 686 i Marnäs, gift 2/7 1714, död 27/9 1729.
Hustru: Barbro Ersdotter, f. 3/2 1682 i Sunnansjö By, död 28/2 1761.

Barn: Margareta, f. 10/10 1714 i Sandviken
 Sara, f. 28/1 1717 ibm
 Kerstin, f. 4/1 1720 ibm
 Samuel, f. 1723 ibm, se nedan
 Anna, f. 5/6 1726 ibm

Anm. Barbro Eriksson var änka efter Johan Eriksson, född 18/6 1673 i Sandviken, gift 30/6 1701, död 3/12 1711. Johan Larssons barn blev sannolikt ägare av hemmanet i Sandviken när de nådde vuxen ålder varvid Johan Larsson och Barbro Ersdotter flyttade till torpet i Fyrnäset.

Torpägaren

Samuel Jansson, f. 1723 i Sandviken, gift /10 1749, död 7/6 1787 i Fyrnäset.
Hustru: Sara Jönsdotter, f. 28/4 1723 i Norrbo, död 22/1 1802 i Fyrnäset.

Barn: Johan, f. 26/5 1751 i Fyrnäset, se nedan
 Sara, f. 7/12 1753 ibm
 Erik, f. 25/9 1756 ibm, död 30/1 1757
 Lisa, f. 13/2 1758 ibm
 Christina, f. 27/8 1760 ibm, gm Lars Persson i Gärde
 Brita, f. 21/3 1764 ibm

Torpägaren och kolaren

Johan Samuelsson, f. 26/5 1751 i Fyrnäset, gift 1788, död 13/11 1809.
Hustru: Anna Widiksdotter, f. 25/9 1769 i Stensbo, omgift nedan

Barn: Elisabet, f. 31/7 1790 i Fyrnäset
 Christina, f. 25/5 1794 ibm, död 26/9 1795
 Sara, f. 30/7 1796 ibm. gm Per Persson nedan
 Johan, f. 4/1 1800 ibm
 Anders, f. 23/7 1803 ibm, se nedan

Bergsmannen, Halvars

Per Jansson, f. 9/3 1761 i Karlsänge, gift 1815

Hustru: Anna Widiksdotter, f. 25/9 1769 i Stensbo, gift 1788 och 1815

Anm. Familjen bosatte sig i Östersaxen där Per Jansson avled den 23/3 1826 och Anna Widiksdotter den 8/3 1843. Sonen från Per Janssons första gifte, Per Persson, född 1791 i Karlsänge blev gift till Fyrnäset, se nedan.

Torpägaren, Halvars

Per Persson, f. 16/11 1791 i Karlsänge, gift 1815

Hustru: Sara Jansdotter, f. 30/7 1796 i Fyrnäset

Barn: Sara Stina, f. 27/8 1816 i Östersaxen
 Anna Lisa, f. 31/3 1820 i Fyrnäset
 Catharina, f. 3/2 1824 ibm

Anm. Familjen utflyttad till Bjuråker i Hälsingland år 1824 och sedermera till Ankarsrum Bruk i Småland. Per Persson avliden där den 8 maj 1866 och hustrun Sara den 4 maj samma år.

Torpägaren

Anders Jansson, f. 24/11 1803 i Fyrnäset, gift 1830

Hustru: Stina Jansdotter, f. 9/12 1804 i Bergsbo,

Barn: Johan Elof, f. 17/12 1830 i Fyrnäset, till Karbenning
Jan Petter, f. 25/9 1821 Bergsbo, bosatt i Stensbo
Carolina, f. 24/8 1834 ibm
Carl, f. 25/8 1845 i Stensbo

Anm. Stina Jansdotter, född 1804, var dotter till Johan Larsson och Lisa Görtdotter. Familjen utflyttad till Bergsbo och senare till Stensbo. Fyrnäs Anders Jansson avled den 4/7 1875 och hustrun Stina Jansdotter den 5/3 1871, båda i Stensbo.

Torpägaren och klockaren

Per Jansson, f. 16/2 1796 i Botberget, gift 1821, drunknad 24/11 1861.

Hustru: Catharina Tobiasdotter, f. 5/5 1795 i Rosshaga, död 2/2 1875.

Barn: Jan Petter, f. 3/9 1823 i Noret, se nedan
Lisa, f. 11/9 1829 i Råfvåla, g, Lars Simon Jansson nedan
Carl, f. 14/4 1832 ibm, död 9/1 1840
Stina, f. 21/11 1834 ibm, död samma år
Stina, f. 26/1 1837 i Fyrnäset, död 17/7 samma år

Anm. Catharina Tobiasdotter, född 1795, var dotter till klockaren Tobias Larsson och Anna Larsdotter.

Torpägaren i Fyrnäset, senare arrendatorn i Stensbo

Jan Petter Persson, f. 3/9 1823 i Noret, gift 4/7 1845

Hustru: Johanna Persdotter, f. 10/2 1829 i Kyrkbyn

Barn: Johanna, f. 10/10 1845 i Fyrnäset, gift Persson, Ludvika By
Jan Petter, f. 3/6 1847 ibm
Carl, f. 15/4 1849 ibm, till Språkklan, Norrbärke
Carolina, f. 28/3 1858 i Stensbo

Anm. Johanna Persdotter, f. 1829, var dotter till Kull Per Mattsson och Stina Samueldotter (se under Stensbo). Jan Petter Persson avliden i Stensbo den 19/4 1858.

Arbetaren

Lars Simon Jansson, f. 17/12 1825 i Ludvika, gift 10/11 1848

Hustru: Lisa Persdotter, f. ¼ 1829 i Råfvåla

Barn: Elisabet Johanna, f. 10/4 1850 i Fyrnäset,. Gift Karlsson, Norrvik

Anm. Familjen utflyttad till Norrvik den 11/1 1855. Lars Simon Jansson avliden den 2/7 1912 och hustrun Lisa den 7/11 1905, båda i Norrvik.

Hemmansägaren

Anders Andersson, f. 11/6 1813 i Stensbo, gift 28/3 1852, död 26/3 1899.

Hustru: Stina Larsdotter, f. 6/3 1807 i Lågnäset, gift 1832, död 17/1 1886.

Äktenskapet barnlös.

Anm. Lars Andersson var son till Anders Ersson och Lisa Andersdotter. Stina Larsdotter var dotter till Lars Larsson och Stina Ersdotter, inflyttade till Gamla Prästhyttan. Hon var tidigare gift med Lars Andersson i Prästhyttan, död 1838. De ägde sönerna Daniel Leonard Larsson och Jan Petter Larsson, se nedan.

Hemmansägaren

Daniel Leonard Larsson, f. 18/8 1833 i Prästhyttan, g. 4/6 1859, d. 8/7 1894.
Hustru: Stina Sophia Ersdotter, f. 13/11 1826 i Olsjön, död 28/9 1916.

Barn: Stina Regina, f. 7/7 1859 i Stensbo, gm Widik Andersson nedan
Daniel August, f. 3/9 1863 ibm, se nedan
Johanna Sophia, f. 2/10 1867 i Prästhyttan, död 29/11 samma år
Anna Sophia, f. 17/11 1869 ibm, död ogift 26/10 1959

Anm. Familjen inflyttad från Gamla Prästhyttan till Fyrnäset den 1/11 1884.

Hemmansägaren

Jan Petter Larsson, f. 30/1 1838 i Prästhyttan, gift 3/2 1859, död 7/5 1903.
Hustru: Stina Johanna Jansdotter, f. 15/8 1835 i Storslätten, död 1/5 1914.

Barnen redovisas under Gamla Prästhyttan ovan.

Hemmansägaren

Daniel August Danielsson, f. 3/9 1863 i Stensbo, död 13/1 1924.

Ogift och barnlös.

Hemmansägaren

Widik Andersson, f. 29/12 1858 i Stensbo, gift 1883, 1/8 1890, död 27/4 1933.

Hustru: Stina Regina Danielsson, f. 7/9 1859 i Prästhyttan, död 9/4 1952.

Barn: Erik Emanuel, f. 26/11 1897 i Stensbo.

Anm. Widik Andersson var tidigare gift med Anna Lisa Persdotter, född 1859 på Stakheden. Barnen från detta tidigare äktenskap redovisas under Stensbo. Sonen från Widik Anderssons andra äktenskap ändrade efternamnet till Widigsson. Han flyttade till Mörlunda i Småland där han avled ogift den 6/12 1969.

Hemmansägaren i Sandviken

Johan Adolf Pettersson, f. 29/5 1872 i Sandviken, gift 27/12 1897

Hustru: Sofia Eleonora Andersson, f. 10/7 1877 i Grytänge, död 5/3 1951.

Barn: Karl Henrik, f. 19/1 1899 i Sandviken, gift 23/10 1926

Anm. Johan Adolf Pettersson avled den 25 augusti 1950, enligt Sveriges dödbok i Sandviken, medan hans änka Sofia Eleonora anges vara avliden i Fyrnäset den 5 mars 1951 i Fyrnäset.

Faktor

Karl Henrik Pettersson, f. 19/1 1899 i Sandviken, gift 23/10 1926

Hustru: Lydia Lindberg, f. 4/2 1903 i Broby

Barn: Ulla Britta, f. 17/8 1927 i Sandviken, gm Elof Isaksson.

Anm. Henrik Pettersson avliden den 21 juli 1984 i Sandviken och hustrun Lydia Lindberg, den 9 oktober 1967, båda i Sandviken. Mågen och dottern Elof och Ulla Britt Isakson kom att utnyttja gården i Fyrnäset som fritidshus. De är bosatta i Ludvika.

Lövön.

Lövön ligger i mynningen av Väsmans nordligaste vik som sträcker sig upp mot Stensbo Noret. Tilläggas kan att ön ligger ett stycke sydost om det ovan redovisade Fyrnåset. Omedelbart väster om Lövön ligger den mindre ön Lövökälven.

Järnframställning.

Lövön är historiskt intressant eftersom man här har funnit en gammal framställningsplats för järn från sjömalm. Platsen undersöktes åren 1984 till 1985 då det visade sig att här har funnits minst tre ugnar med avloppskanal för slagg. Man fann även rester av upplag av sjömalm, slaggvarp, rostgrop samt ett par rösen på Lövökälven. Anläggningen härrör från yngre järnåldern och daterades till cirka 800 år efter Kristus.

Bebyggelsen.

Det skulle dröja länge innan Lövön fick fast bosättning. Den förste som slog sig ner här förefaller att ha varit **Erik Ersson**, född 1713 i Sunnansjö där han var son till Erik Eriksson och Elisabet Hansdotter. Han gifte sig år 1733 med **Anna Nilsson**, född 1714 i Enkullen, Hennes föräldrar var Nils Mattsson och Karin Abrahamsdotter. Familjen var till en början bosatt i Sunnansjö By innan de omkring år 1745 flyttade till Lövön. De blev kvar här fram till år 1761 då de flyttad till en ej angiven ort. Lövön sorterades under Gamla Prästhyttan, som vid denna tidpunkt ägdes av Emanuel Swedenborg. På 1760-talet kom Lövön att tillhöra Baron Cedercreutz vid Ludvika Bruk.

Kvar blev sonen **Per Ersson**, född 1740 i Sunnansjö By. Det finns ingen notering om Per Erssons yrke, men man kan nog förutsätta att han hade någon syssla under Ludvika Bruk. Han gifte sig år 1763 med **Christina Samuelsson**, född 1741 på Ludvika Heden. Hon var med sina föräldrar Samuel Samuelsson och Sara Larsdotter inflyttad till Lövön från Heden. (Se Samuels nedan). Per Ersson och hans familj försvinner dock från Lövön redan på 1770-talet. Tyvärr saknas uppgift om vart de tog vägen.

Samuels.

Samuel Samuelsson föddes år 1703 i Uvberget där han var son till Samuel Olofsson och Elisabet Nilsson. Han gifte sig år 1732 med **Sara Larsdotter**, född 1705 i Norsån, dotter till Lars Johansson och Karin Nilsson. Familjen bodde till en början i Uvberget, flyttade därefter till Ludvika Hedern och slutligen till Lövön på 1750-talet. Dottern Christina, född 1741, blev gift med Per Ersson ovan. Sara Larsdotter avled den 14 mars 1785 av lungshot i en ålder av 80 år. Sades ha levt kristligt.

Mågen **Daniel Ersson**, född 1739 i Ludvika, blev för en tid boende på Lövön. Han hade tidigare varit gift med **Catharina Larsdotter**, född år 1745 i Skepparberget, som dog 1773. Daniel Ersson gifte om sig året efter med **Maria Samuelsson**, född 1748 i Ludvika Heden och familjen bosatt sig nu på Lövön. Familjen blev kvar här fram till omkring år 1796 då de flyttade till Brynberget. Mågen **Anders Jonsson**, född 1763 i Nås Hoberg blev under en kortare period boende på Lövön. Han var gift med **Christina Danielsdotter**, född 1795 på Lövön. Anders Jonsson var verksam som dagkarl. De flyttade tillsammans med Daniel Ersson och Maria Samuelsson till Brynberget.

Wigerts.

Det rör sig här om en vitt förgrenad släkt som efterlämnat många ättlingar i Grangärdebygden. Stamfadern **Olof Wigert** föddes år 1787 i Färnebo, Värmland. Han var sedan 1816 gift med **Anna Jansdotter**, född 1783 i Nordmark i Värmland. Familjen bodde till en början i Rämnen, Värmland, och flyttade därefter till Annefors i Säfsnäs. Sedermera gick flytten till Siljansfors och därifrån till Hedbyn. De vistades sedan i Sunnansjö och därefter i Hedbyn och sedermera i Orrnäs för att slutligen anlända till Lövön år 1832. Olof Wigert och Anna Jansdotter blev sedan kvar här under resten av livet. *Olof Wigert drunknade den 14 maj 1858. I dödboken kan man läsa följande: Ägt 4 söner och 3 döttrar varav 1 son och 3 döttrar efterleva. Levtt ärligt, troget, beskedligt, stillsamt och fromt. Drunknade ej långt från Lövöns västra strand och hemmet på aftonen under fiskning, på 71 året.* Anna Jansdotter hade före äktenskapet med Olof Wigert varit gift med Lars Bratt och bosatt i Liljendal. Hon dog den 30 april 1864 i en ålder av 81 år. Dödsorsaken uppgavs vara *ålderdom*.

Sonen **Carl Wigert**, född 1826 i Sunnansjö, blev bosatt på Lövön där han var verksam som dagkarl under Ludvika Bruk. Han var gift tre gånger, första gången år 1848 med **Johanna Andersdotter**, född 1822 i Sörvik. Hon levde som änka fram till sin död den 26 augusti 1860. Enligt dödboken var hon dotter till torpägaren Anders Persson och Karin N.N. *Levt kristligt och ärligt, Död till följd av barns börd och lungshot i två år, 38 år gammal.* År 1861 gifte Carl Wigert om sig med **Anna Stina Jansdotter**, f. 1826 i Stensbo där hon var dotter till Jan Andersson och Brita Andersdotter. Anna Stina gick en dramatisk död till mötes den 3 februari 1862 när hon enligt dödboken *mördades av sin svagsinnte bror Daniel från Stensbo sedan hon fört en ärlig och stilla vandel.* Hon var vid sin bortgång endast 35 år och 4 månader gammal. Samma år gifte Carl Wigert om sig med **Carolina Andersdotter**, född 1834 i Stensbo, dotter till Fyrnäs Anders Jansson och Stina Jansdotter. Hon avled den 26 november 1878 av *ålderdom*, 74 år och 5 månader gammal. Carl Wigert levde därefter som änkling i nästan 39 år fram till sin död den 9 november 1917. Han var vid sin bortgång 91 år gammal.

Sonen **Anders Gustaf Wigert** föddes 1756 på Lövön och var till en början bosatt på Lövön. Han gifte sig år 1879 med Anna **Maja Andersdotter**, född 1846 i Finntorpet och dotter till Anders Persson och Ann Lisa Andersdotter. Familjen flyttade till Gamla Prästhyttan år 1880.

Utöver här ovan redovisade familjer finns ytterligare några familjer som varit bosatta på Lövön under kortare eller längre tid och som redovisas i släktregistret nedan. Lövön förefaller att ha hyst bofasta fram till början av 1950-talet.

Släktregister.

Erik Ers.

Nybyggaren

Erik Ersson, f. 16/9 1713 i Sunnansjö By, gift 7/10 1733

Hustru: Anna Nilsson, f. 2/4 1714 i Enkullen

Barn: Elisabet, f. 17/9 1734 i Sunnansjö

Anders, f. 10/12 1735 ibm

Erik, f. 3/9 1738 ibm

Petter, f. 12/1 1741 ibm, se nedan

Catharina, f. 2/2 1744 ibm

Hans, f. 29/4 1746 i Lövön

Kerstin, f. 5/7 1750 ibm

Margta, f. 11/2 1753 ibm

Jan, f. 15/7 1757 ibm

Anm. Erik Ersson var son till Erik Eriksson och Elisabet Hansdotter. Anna Nilsson var dotter till Nils Mattsson och Karin Abrahamsdotter. Familjen inflyttad från Sunnansjö By till Lövön omkring. De flyttade den 8/12 1761 till ej angiven ort.

Dagkarlen

Samuelsson, f. 19/3 1703 i Uvberget, gift 1732, död 9/6 1775.

Hustru: Sara Larsdotter, f. 2/3 1705 i Norsån, död 14/3 1785.

Barn: Lisa, f. 16/9 1731 i Uvberget

Christina, f. /1 1741 ibm, gm Per Ersson nedan.

Maria, f. 4/6 1748 ibm, gm Daniel Ersson nedan

Anm. Samuel Samuelsson var son till Samuel Olsson och Elisabet Nilsson. Sara Larsdotter var dotter till Lars Johansson och Karin Nilsson.

Dagkarlen

Per Ersson, f. 12/1 1741 i Sunnansjö By, gift 10/11 1862

Hustru: Kerstin Samuelsdotter, f. /1 1741 i Ludvika Heden

Barn: Erik, f. 18/8 1864 i Lövön

Catharina, f. 23/5 1766 ibm

Maria, f. 10/6 1773 ibm

Anm. Familjen utflyttad till ej angiven ort omkring år 1775.

Dagkarlen

Daniel Ersson, f. 30/5 1739 i Ludvika, gift 1767 och 1774

Hustru: Catharina Larsdotter, f. 25/7 1745 i Skepparberget, död 25/8 1773

Hustru 2: Maria Samuelsdotter, f. 4/6 1748 i Ludvika Heden,

Barn: Lars, f. 22/8 1768 i Botnäset, gift till Råmen 1797

Anna, f. 1/9 1883 ibm, gift till Stakheden 1802

Catharina, f. /3 1772 ibm död 1/9 samma år

Christina, f. 24/5 1775 i Lövön, se nedan

Maria, f. 18/2 1777 ibm, död 1779

Anm. Daniel Ersson avled den 8/6 1802 och hans hustru Maria Samuelsdotter den 4/3 1801, båda i Brynberget.

Kolaren

Anders Jonsson, f. 1/1 1763 i Nås Hoberg, gift 27/7 1794

Hustru: Christina Danielsdotter, f. 24/5 1775 på Lövön

Barn: Maria, f. 20/5 1795 i Lövön, gm Lars Larsson, till Östersaxen
Christina, f. 25/11 1797 i Brynberget, gift till Stakheden
Anna, f. 22/9 1802 ibm, gm Elias Eliasson, Brynberget
Petter, f. 13/7 1805 ibm, bosatt i Brynberget

Anm. Anders Jonsson avled den 5/2 1837 och hans hustru Christina Danielsdotter den 20/3 1829, båda i Brynberget.

Wigerts.

Dagkarlen

Olof Olsson Wigert, f. 8/10 1785 i Färnebo, gift 1816, drunknad 14/5 1858.

Hustru: Anna Jansdotter, f. 28/2 1783 i Nordmark, Värmland, död 30/4 1864.

Barn: Maja Lena Bratt, f. 29/9 1805 i Rämnen
Lars Bratt, f. 4/2 1807 ibm
Anna Lisa Bratt, f. 23/6 1808 ibm
Christina Bratt, f. 15/2 1811 i Annefors, Säfsnäs

Gemens. Olof, f. 24/1 1817 ibm
Johan, f. 20/11 1819 i Siljansfors
Lars Petter, f. 10/8 1821 ibm
Anna, f. 28/3 1823 i Hedbyn
Carl, f. 12/7 1826 i Sunnansjö By, se nedan
Greta Lisa, f. 25/3 1827 i Orrnäs

Anm. Familjen inflyttad till Lövön från Orrnäs år 1832. Anna Jansdotter hade tidigare varit gift med Lars Bratt i Liljendal.

Dagkarlen

Carl Wigert, f. 12/7 1826 i Sunnansjö, gift 1848, 1861, 1862, död 9/11 1917.

Hustru 1: Johanna Andersdotter, f. 29/2 1822 i Sörvik, gift 29/10 1848, död 26/8 1860.

Hustru 2: Anna Stina Jansdotter, f. 19/9 1826 i Stensbo, gift 26/5 1861, mördad 3/2 1862.

Hustru 3: Carolina Andersdotter, f. 24/8 1834 i Stensbo, gift 3/8 1862, död 26/11 1878.

Barn: Carl, f. 4/9 1849 i Lövön. Till Gamla Prästhyttan
Hilda Johanna, f. 3/2 1852 ibm, gm Per Johan Jamsson, Kyrkbyn
Lars Petter, f. 22/11 1853 ibm, till Digervåla
Anders Gustaf, f. 27/6 1856 ibm, se nedan

Carolina, f. 7/6 1858 ibm, död ogift i Råfvåla 21/10 1930
Jacob Ulrik, f. 18/8 1860 ibm, död 5/10 samma år

2:a giftet: Anna Leontina, f. 25/10 1861 ibm, död 16/3 1862

3:e giftet: Jan Petter, f. 13/8 1863 ibm, till Stensbo
Jacob Erik, f. 2/11 1865 ibm
August, f. 5/9 1868 ibm till Österfärnebo
Fredrik, f. 26/7 1871 ibm, till Grytnäs
Daniel Olof, f. 29/4 1874 ibm, död 26/11 1888
Adolf, f. 20/6 1876 ibm till Vansbro

Kolaren

Anders Gustaf Wigert, f. 27/6 1856 i Lövön, gift 31/6 1873

Hustru: Anna Maja Andersdotter, f. 20/1 1846 i Finntorpet

Barn: Emma Sophia, f. 7/12 1879 på Lövön
Johanna Maria, f. 26/6 1881 i Gamla Prästhyttan

Anm. Anna Maja Andersdotter var dotter till Anders Persson och Anna Lisa Andersdotter. Familjen utflyttad till Gamla Prästhyttan år 1880.

Övriga boende.

Masmästaren, Käll

Hans Hansson, f. 8/10 1846 i Saxhyttan, gift 26/12 1771, död 2/8 1798.

Hustru: Kerstin Andersdotter, f. 26/4 1745 i Saxhyttan, till Saxhyttan

Barn: Brita, f. 1/9 1772 i Saxhyttan
Catharina, f. 1774 ibm, till Säter
Mats, f. 8/3 1783 ibm, bosatt i Saxhyttan
Christina, f. 15/12 1784 ibm, till Ramnäs
Anna Beata, f. 14/3 1788 i Lövön
Anders, f. 16/5 1790 ibm
Nils, f. 19/9 1793 ibm, död samma år

Anm. Hans Hansson var son till Käll Hans Mattsson och Kerstin Nilsson i på Notgården i Saxhyttan. Kerstin Andersdotter var dotter till nämndemannen Anders Nilsson och Brita Göransdotter i Saxhyttan. Hon avled i Saxhyttan år 1824.

Kolaren

Jan Mårtensson, f. 28/8 1759 i Dalkarsberg, gift 1780

Hustru: Stina Andersdotter, f. 19/4 1749 i Stensbo, gift 1768 och 1796

Barn: Olof, f. 19/1 1782 i Stensbo
Johan, f. 5/10 1785 ibm
Erik, f. 9/1 1798 i Lövön

Anm. Stina Andersdotter var dotter till Anders Andersson och Karin Nilsson i Stensbo. Familjen utflyttad till Finntorpet.

Kolaren

Per Persson, f. 14/9 1788 i Stensbo, gift 17/9 1815

Hustru: Maria Persdotter, f. 1791 i Stenberget

Barn: Sara, f. 3/6 1815 i Stensbo, gift Andersson
Maja Stina, f. 5/6 1817 i Sunnansjö, tidigt död
Petter, f. 25/1 1820 ibm, till S. Råfvåla
Johan, f. 6/12 1821 ibm, död 1826
Anders, f. 8/9 1823 ibm
Maja Stina, f. 4/4 1825 ibm, gift Ramberg. Säfsnäs
Carolina, f. 19/4 1827 ibm
Sophia, f. 9/12 1829 ibm, gift Danielsson, By
Johan, f. 14/1 1833 ibm

Anm. Per Persson var son till Per Nilsson och Catharina Andersdotter. Familjen inflyttad från Stensbo år 1818. Utflyttad till okänd ort omkring år 1840.

Arbetaren

Jan Andersson, f. 24/7 1790 i Gillermarken, gift 1811

Hustru: Catharina Persdotter, f., 11/2 1789 i Stensbo

Barn: Stina, f. 26/12 1811 i Stensbo

Maria, f. 2778 1816 ibm

Anders, f. 13/11 1817 i Lövön, tidigt död

Anders, f. 17/10 1820 ibm, se under Finntorpet

Anm. Catharina Persdotter var dotter till Per Nilsson Blomme och Brita Widiksdotter i Stensbo.

Arbetaren

Lars Johan Eriksson, f. 11/12 1831 i Ludvika, gift 1/11 1813

Hustru: Johanna Vilhelmina Jansdotter, f. 16/5 1853 i Rönnäset

Barn: Carl Albert, f. 12/6 1875 i Lövön, till Råfvåla

Johan Verner, f. 30/7 1877 ibm, till Råfvåla

Anm. Familjen utflyttad till okänd ort omkring år 1880.

Arrendatorn

Karl Danielsson, f. 29/9 1888 i Sandviken, gift 18/11 1911

Hustru: Augusta Vilhelmina Blomme, f. 22/2 1887 i Stensbo

Barn: Elsa Margareta, f. 11/4 1912 i Ludvika, gift Persson, Sörvik

Anna Vilhelmina, f. 5/6 1813 i Stensbo

Lisa Viktoria, f. 26/11 1914 ibm, gift Waxin. Ludvika

Märta Maria, f. 18/4 1916 i Ludvika

Karl Rune, f. 21/8 1818 ibm, till Burens

Greta Ingeborg, f. 20/6 1920 i Lövön, tvill. G. Jansson, Ludvika

Erik Algot, f. 20/6 1920 ibm tvilling, till Sösdala, Skåne

Erik Einar, f. 28/3 1923 ibm, till Tyresö

Karin Augusta, f. 13/7 1924 i Ludvika, död 28/6 1927 i Burens

Anm. Karl Danielsson var son till Daniel Persson och Karolina Sofia Norström i Sandviken. Augusta Vilhelmina Blomme var dotter till Karl Johan Blomme och Leontina Danielsson i Stensbo. Familjen utflyttad till Sörvik den 16/11 1924. Karl Danielsson avliden den 24/1 1967 och hustrun Augusta Vilhelmina den 20/2 1956, båda i Sörvik.

Arrendatorn

Karl Erik Berglöf, f. 16/1 1888 i Ludvika, gift 23/8 1912

Hustru: Emma Albertina Dalin, f. 2/9 1888 i Råmsbyn

Barn: Göta Viktoria, f. 29/11 1911 i Ludvika, gift Flodberg, Sunnansjö

Karl Holger, f. 14/7 1913 i Stora Tuna, till Söderbärke

Anm. Familjen inflyttad från Ludvika den 2/2 1924. Utflyttad till Finnsviken år 1934. Karl Erik Berglöf avliden den 21/2 1953 i Sandviken och hustrun Emma Albertina den 5/1 1982 i Solgårde.

Arrendatorn

Karl Birger Kvist, f. 15/9 1894 i Norberg, gift 22712 1920

Hustru: Signe Elisabet Andersdotter, f. 14/2 1900 i Ljusnarsberg

Barn: Maria Linnéa, f. 22/9 1920 i Ljusnarsberg, g. Isaksson, Ludvika

Karin Elisabet, f. 2/8 1923 ibm, gift Stenberg. Ludvika

Anm. Familjen inflyttad från Råfvåla år 1934. Karl Birger Kvist avliden 2177 1965 och hustrun Signe den 24/9 1977, båda i Botberget.

Domböckerna.

Utdrag och avskrifter ur domböckerna. Grangärde Häradsrätt.

Anno 1649 den 12 Januari.

Salig Herr Peders. Fordom Kyrkoherdens här i Gränge måg, Olof Persson, androg huruledes som hans bemälte svärfader i sin livstid efterlåtitt honom att njuta och bruka Prästhyttan intill dess en annan Kyrkoherde kommer, vilket ock honom för detta efterlåtes, dock skall han sig intet där intet vidare fästa än att kola till Brukets behov och icke till salu. Än tilltalte Olof Persson Anders Påfvelsson Finne, som sig hade insatt på Prästhyttan utan någon lov och tillstånd.

Anno 1651 den 24 Januari.

Olof Persson Borgare i Västerås androg hurusom hans salig svärfader Herr Peder, fordom Kyrkoherde här i Gränge, uppbyggt en hytt för 14 år sedan med sin bekostnad, och som hans salig svärfader haver på både hytta och torps röjande och bebyggnad mycket påkostat, och intet annat kan prövas, än att där sammastädes ett fjärdedels torp göra kan, blev av sagt att syn att syn skall göras.

Anno 1651 den 24 Januari.

Olof Persson Borgare i Västerås tilltalte Mats Erikssons efterleverska i Sunnansjö om någon jord, som Mats Eriksson och hans svärfadersalig Herr Peder, haver bytt sig emellan.

Anno 1651 den 24 Januari.

Framställes en gift finne Anders Pålsson, vilken tillstår sig haft lägersmål med en kona; Karin Joensdotter, barnfödd i Småland, uppsköts till nästa Laga Ting.

Anno 1651 den 28 Augusti.

Presenterades en förlikning emellan Olof Persson och Anders Pålsson Finne angående Anders Pålssons byggning och slogar vid Prästhyttan. Olof Persson betalar Anders Pålsson 80 daler emot att Anders Pålsson flyttar därifrån.

Anno 1659 den 2 Februari.

Per Olofsson i Prästhyttan, en ung dräng, anklagades hava mökränkt en jänta, Ingrid Andersdotter född i Gamla Kopparberget, som tjänt hos Pers föräldrar. Fött barn 1658.

Anno 1663 den 17 Juni.

Avsades ett Olof Persson i Prästhyttan skulle hava av Samuel Persson i Sörgovik ett skeppund tackjärn som hans moder var skyldig Olof Perssons svärfader i Prästrättigheten, och 1 ½ skeppund på Samuel Perssons hustrus förre man, Lars Nilssons vägnar, efter obligation.

Anno 1674 den 20 Februari.

Befallningsman Nils Milander gav tillkänna det Höglovliga Kungliga Comerscollegium haver pålagt honom att ingiva besked vilka hemman som är skattlagda sedan han blev befallningsman varöver han uppgav en lista som Nämnden bevittnade vara sann: Prästhyttan, Olof Persson 1/4, bergsmans.

Anno 1679 den 7 och 8 Februari.

Gruvfogden Olof Persson i Prästhyttan begärer på socknens vägnar att en karl, Hans Ingelsson benämnd, som sig vid Grängesberget nedsatt efter några gode mäns syning och tillåtelse förliden höst måtte där få bliva sittande och vinna Rättens confirmation uppå samma boställe, vilket han håller socknen nyttigt därest att han då kan avvärja främmande finnars skadliga avsvedjande därutomkring. Bengt Jönsson vid Björnhyttan protesterade emot denne Olof Perssons begäran och Hans Ingelssons ansökan om confirmation på detta bostället, berättandes att det ligger inpå gruvskogen, angav Hans Ingelsson hava varit en brukskarl under Björnhyttan som avflyttat ifrån sitt boställe vid Bruket utan Bengt Jönssons vetskap, och jämväl han därunder 365 daler skyldig år. Remitterades denna saken till Bergmästaren.

Anno 1714 den 30 Juni.

Anklagades av Bokhållaren Jacob Höök vi Prästhyttan om olovligt bygge på Prästhytteskogen vid Långtjärnsdammen Lars Enberg i Sörgovik, å vars vägnar brodern Olof Hansson ibidem sig till svars infann, insinuerandes att Lars Enberg och fadern Hans Hansson Spåre i Sörgovik köpt skogen av Lars Mattsson på Litsle Heden för 16 caroliner, som å sin hustrus vägnar ägde rätt i Stensbo.

Anno 1728 den 1 Juli. Paragraf 16.

Efter uppvist fullmakt inställte sig å Herrar Assessores uti Kungliga Majestäts och Rikets Bergscollegie, välborne Lars Bentzelstiernas och Emanuel Swedenborgs vägnar, Assistenten därstädes, Herr Erik Bentzel, tilltalandes Kyrkoherden här uti församlingen, Magister Johan Fahlander, för det han förliden höstas efter offentligt tillsägande å predikstolen låtit utan Välborne dess Herrar principalers, såsom varande ägare till Prästhyttan, utan vilja och vetenskap igenom Stensboboerna fälla på bemälte Prästhytte skog sex stycken storväxta träd och dem med deras tillhjälp dädan ifrån.

Register över Ludvika Bruksarkiv.

Utdrag och avskrifter. Förlagan skadad och delvis svårläst.

Gamla Prästhyttan med Finntorpet. Detta Hemman, som förr benämndes Wimmelbäcken, kallas i jordeboken Olof Per 1/4. Enligt motstående rågångsbeskrivning 1683 syntes att Prästhyttan då hörde tillhopa med Ludvika eller Landshövding Baron Duwall som köpt denna egendom, men sålde till Häradshövding Johan Nordlind.

1773. Köpebrev för Baron Cedercreutz på Prästhytte hemman och masugn med underlydande egendommar.

1796. Bouppteckning efter Baron Cedercreutz, upptager hela 1/4 delen

1865–1866. Meddelades fasta på 6 tunnland åker bortom gamla Finntorpsgården, flyttades 1867 från Gamla Finntorpet till Nya Finntorpet och hälften togs från Norrvik där ägorna bortbyttes 1865.

1801. Delning av halva Ludvika Bruks och halva masugnen tillföll Patron Reuterskiöld och andra hälften flera intressenter.

1868. Storskifte över Prästhyttan.

1858. Beskrivning till kartan över Finntorpet av Erik Hansson.

1860. Beskrivning till kartan över inägorna kring Prästhyttans gård av Erik Hansson.

Rättegångar och kontrakt.

1669. Häradshövdingens förordnande om besiktning av skogsskillnaden mot Norrvik.

1683. Rågångsbesiktning på skogen mellan Prästhyttan samt Stensbo, Bergsbo och Kyrkobyns skog.

1690. Utdrag av Bergmästarens relation angående Prästhyttan.

1714. utslag angående Stensbo byns lötgångs rätt.

1719-1732. Prästhyttan ägdes vid denna tiden av Biskop Jesper Svedberg, gift med Häradshövding Johan Nordlunds änka Sara Bergia samt dottern från Norrbärke och hans ryktbare son Emanuel Swedenborg.

1732. Förening mellan Prästhyttan och Norrvik om skogsskillnaden.

1771. Beskrivning av rågången mot Stensbo.

1805. Åbokontrakt med Lars Mattsson på Prästhytte ägor liggande Finntorpet.

1813. Besiktning av husen vid Prästhyttan.

1817. Landbokkontrakt med Jan Ersson.

1823. Bouppteckning efter Lars Mattsson vid Finntorpet.

1823. Syn å de nio dammarna vid Prästhyttan

1859. Landbokkontrakt med Anders Ersson i Finntorpet jämte bevis om erhållen odlingsersättning.

1860. Landbokkontrakt med Lars Ersson om Nya Finntorpet.

1848. Husesyn hos kolaren Per Staffansson i Finntorpet.
Dito hos kolaren Erik Andersson i Finntorpet.

1854. Bouppteckning efter kolaren Per Staffansson.

1860. Instruktion för ägoindelning inrättad på Prästhyttan.

1868. Arrendekontrakt med Anders Jansson.

1867-1888. Uppgörelse om lagning och ombyggnader vid Prästhyttan och Finntorpet varibland flyttning till Nya Finntorpet (gjord åren 1865 – 1866) av gården från de bortbytte inägorna i Norrvik.

1859. Husesyn hos Anders Ersson i Finntorpet.
Husesyn hos Lars Ersson
Husesyn hos Anders Jansson i Gamla Finntorpet
Husesyn hos Petter Perssons änka i Nya Finntorpet

1870. Dagkarlen Lars Erssons i Finntorpet överlåtelse av sin 16 årige son på Ludvika Bruksägare och dagkarlen Petter Larsson att få honom upptuktad (svårläst).

1870. Arrendekontrakt med Petter Perssons änka, förut i Stensbo, Johanna Larsdotter om Nya Finntorpet.

1870. Arrendekontrakt med Johan Persson Rus, förut på Sollen, om Nya Finntorpet.

1882. Arrendekontrakt med Anders Andersson om Nya Finntorpet.

Lövön.

1808. Delning av Prästhyttan ifrån Lövön, intogs under ägorna härstädes och tillföll Baron Reuterskjöld.

1814. Byggdes torp på Lövön av Reuterskiölds sterbhus.

Anm. På grund av de skadade och delvis svårlästa handlingarna kan jag ha gjort mig skyldig till felläsningar.



Topografiska kartan över Sverige. Fältkarta 12 F, Ludvika NV.
 Rekognoserad 1964 och 1966. Partiellt reviderad 1975.
 Grangärdebygden
 Kopierad, beskuren och något uppförstorad av
 Kjell Vadfors 2019.

